

Kayıp Hattat 43



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 43

Umut Uludağ

Ağustos 2022

*Copyright © 2022 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.*

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Piyanoda Brita, Carl Larsson, 1908.

Elaziđ'a ...

Korkutucu Doğru

*Kuzeydeki devin bir atasözünü öğrendim bugün
“Mutluluğun ayak izlerine basarak gelir felaket”
Doğru, dosdoğru olduğu için de korkutucu
Mutluluğa yakın olduğunu hisseden insanı bekleyen lanet*

*O insan, ki kara, soğuk yıllardan sonra belki uyanacak
İçi kıpır kıpır, neredeyse mutlu bir sabah
Kendi güneşini yanında taşır gibi, aydınlık, sıcak
Akşama hüznüyle vardıransa iblis, alçak!*

*Bırak, bırak onu gülsün birazcık
Sabahın şavkıyla ulaşsın akşama
Kalbine hançeri o gün olsun saplama, yazık
Yaşadım diyebileceği bir gün olsun çok sonra torunlarına ...*

Cevap

Bugün konuşalım istedim seninle
Gel anlaşmazlıklarımızı anlayalım birlikte
Sorunu anlarsak çözümleri bulabiliriz belki
Bize verilen kısıtlı sürede
Perdenin önünde, sonbahar akşamı çökmeyen önce

Ben çok anlattım ama sen hiç duymadın
O yüzden bu hâldeyiz şimdi, bak belli değil yarın
Bazı şeyler için çok geç olduğunu kabul etmek de bir erdemdir
Aclarımızı, anılarımızı deyme sakın

Ben hâlâ umutluyum bizden, kendimden
Umutsuz yaşamıyor, söylemiştin ya sen
Şu kapkaranlık odayı sözlerimiz bari aydınlatsın
Göremiyorum bile, hâlâ karşımdaki koltukta mısın?

Ben koltukta da, odada da, evde de değilim
Sadece senin kafamın içindeyim
Ve aynı soruyu ikinci kez cevaplamak da tek görevim:
Soruyorsun ya niye, niçin, neden?
Cevap tek, cevap yine, cevap hâlâ: sen!

Hafifliđi Bilmemenin

*Burnumda hâlâ koku su yağmurun
Çok olmamış biteli, belli
Kırletememiş henüz insanlar, yalanlar, bayağılıklar
Günlerdir umutla bekleđiđimi*

*Aklımda hâlâ sözleri dostumun
“Kendine ettiđini kimse sana etmedi”
Acittiđi olur ya hani dođruluđun
Bu onların belki de en dehşetlisiydi*

*Ensemde hâlâ nefretle bakan gözleri bir kadının
Bilmez ki ben konuşamadıkça o nefret etti
O nefret ettikçe de ben konuşamadım*

*Yağmurun koku su, dostum, o kadın
Beni bu hâlde işte onlar getirdi!*

Terazi

Hataydı

Diğer hatalarımın yanında dev gibi kalan

Uykularında bile yakan, vuran, acıtan

Gündüzleri ise o geceleri aratan

Suçlu aramak için çok geç artık bilirim ben

Suçluların en suçlusunu bulsam bile faydasız

Geçmiş, şimdiyi, geleceği kaybetmişken

Mahkeme, duruşma, haklı, haksız, hepsi anlamsız

Olur a, bir gün, bir deniz kıyısında, bir güz akşamı

Uzaklara bakarken beni yakalarsanız

Hatalarını tartmakta olan bir yaşlı adamı

Yargılamayınız, onu kendi hâline bırakınız ...

Olası

*Gündüzleri karartan bir güneş
Okyanusları donduran bir ateş
Kötülüğü hâkim kılan bir iyilik
Mümkünmüş, mümkünmüş işte
Sen, ben, hiç ama hiç istemesek de ...*

Kümelerin Evrenseli, Boşu, Büyüğü, Küçüğü

*Yüzde doksanımız var ya
Yaşadığının yüzde doksanını hak ediyor
Yüzde onumuzsa
Zaten yaşamıyor*

*Herkes bu fırcın denizde
Yüzmeye çalışıyor
Üzerimize doğru gelen tankeri
Yazık ki gören olmuyor*

*Hiç kimse mutlu değil aslında
Hâlinden, yerinden, işinden, evinden
Böyle nasıl karşı dururuz düşmanlara
Soran yok, bilen yok, kaçış yok hengâmeden!*

Gerek, Şart

*Yaşamalısın zor olsa da
Zorluklarla yaşayanların hatrına*

*Gülmelisin arada sırada
Ağlatanlar kazanamasın diye bu savaşı da*

*Sevmelisin, sevilmelisin aslında
Öncekileri ancak böyle başarabilirsin dünyada ...*

Nüküler

*Savař tamtamları alıyor yine kürede
İkincisi biteli uzun bir ömür olmadı bile
Yıkımaye ne ok istekli insan denen varlık
Yıkımadan, yıkılmadan yapmaya alışmamıř, ne yazık!*

Hesap

*Bütün zamanımı sen harcadın
Günlerimi, mevsimlerimi, beni
Ödeşme zamanı geldi bak şimdi
Bekliyorum ne diyeceğini*

*Yalnız kalbimi sen kırdın
Dünyaya çocukça bakan naipliğini
İyiliğin kazanacağına dair hayalini
Arasam da bulamıyorum hâlâ sebebini*

*Tüm yaptıklarımı da sen yıktın
Düşünmedin aştıklarımı, vazgeçtiklerimi
Ödediğim bedelleri, ödeteceklerimi
Tanrı şahit, günah benden gitti ...*

Sıfır

*Bizim gülebilme olasılığımızı çaldınız siz
Canımız, kanımız, zamanımız yetmedi belli ki
Hoyratça, masallardaki canavarlar gibi
Ama yazık ki gerçek hayatta*

*O olasılık, çok küçük olsa da
Sıfıra yakın, ama değilken henüz orada
Engelliyordu bizim de iblisleşmemizi
Dünyadaki cehennem, kıyametten hemen önceki
Yedi katın şeytanları bak artık tam yanınızda!*

Balonla Kaçan Palyaço

*Bir palyaço kırmızı balonumu çalmıştı o gün
Tam da doğum günümde hem de*

*Ağaca bağlamıştım onu ipinden
Gözüm de üzerindeydi bir akşam vakti uçururken
Baharın esintisiyle*

*Ama bir anlık dalgınlık
Selamlaşma bir iki saniyeliğine
Ve kesilmiş ipi görüverdim geri döndüğümde*

*Baktım çevreye, öteye ve beriye
Sonunda gördüm kaçmakta olan bir palyaçoynu
Kırmızılardan en kırmızısı bir balon ile*

*Koştum arkasından
Koştum hiç nefes almadan
Kocaman pabuçlarına rağmen hızlıydı beklenmedik bir şekilde*

“Dur” diye bağırdım, “dur artık kaçma”
“Ne yapıyorsun bir çocuğun tek kırmızı balonuyla?”

Yavaşladı, nefes nefese döndü geriye
Yüzündeki boyaları yıkayan yaşlar vardı gözlerinde

Cevap verecek gibi oldu
Ama tek duyulan rüzgârın uğultusuydu

Balonumun ipini gerdikçe geriyordu
Sağ elinde sıkı sıkı tuttuğu

Sonra nasıl oldu anlamadım birden
Kırmızı balonum yükseldi, yükseldi aniden

İpini hâlâ tutan palyaçoyla birlikte
Ben gözlerime inanmaya çalışırken

“Affet” dediğini duydum
“Affet beni çocuk, sadece senin balonun götürebilir beni”
“Gitmek istediğim yere”
“Canavarların beni kıvılcılamadığı
“Bulutların üzerindeki evime”

*Yükseldi göklere
Önce bir güvercin kadar
Sonra bir serçe
Sonra bir arı kadar ufalması yetti saniyelere*

*Arkasından bakakaldım
Ama hiç ağlamadım
Ben o gün büyüdüm, belki on yaş, belki de yirmi
Doğum günü kutlamıyorum işte o günden beri*

*Canavarlardan kaçan tüm palyaçolar için
Yüzlerce kırmızı balon bırakıyorum ama gökyüzüne
İstisnasız her sene ...*

Umman

*Hoyrat bir rüzgârla evinden öteye uçmuş bir tohum
Artık yerini değiştiremeyen bir filiz
Ve kökleriyle hapsolmuş bir ağaç
Ne kadar mutlu olursa
O kadar mutlu olabileceğin bu hayatta
Fazlasını düşünme, hiç bekleme, sakın umma!*

Olamayanlar

*Veli olmak isteyen bir şair
Feynman olmak isteyen bir fizikçi
Gorki olmak isteyen bir romancı*

*Hiçbiri olamayınca
Sadece kendi olurverdi
Ve bunu hiç beğenmedi*

Bir daha da kimseden bir şey istemedi!

İstemedin

*Karanlığın aydınlanmasını
İyiliğin kazanmasını
Kahkahaların ağıtları boğmasını*

*İstemedin sen
Karanlıktan, kötülükten, ağıtlardan besleniyordun çünkü
Hiç itiraf etmeden*

*Ebedi mahkemedede suçlusun bu yüzden
Tövbe için çok geç
Kırılmışken kalem ...*

Yıllar Geçince

*Şehrin ışıkları sadece uzaktan güzeldi
Aynı İnci'nin sesi gibi*

*Boşverdim niyesini
Yapmadım muhasebesini*

*Mutluyum artık sadece
Gözlerimi, kulaklarımı kapatmadan yaşamının sevinciyle!*

Neredesin?

*Tek bir papatya çöldde açan
Tek bir şarkı sağırları uyandıran
Tek bir satır kıoca romanı başlatan*

*Yetecek bize
Yetecek tek bir yürek
Gösterir belki kendini bize
Eğer hep beraber dua edersek;*

*“Sözümüz olsun sana
Tarihler olacak göz alabildiğince burada
Albümler sığmayacak plaklara
Ve ciltler taşıyacak kitaplıklardan
Tek göster kendini, buradayım de
Kıvılcım ol alevimize, inan gerisi bizde!”*

Gidiş

*Sakın yalanlarla yaşama
Kalanlarla ölürsün bak sonra*

*Yitirdiklerinin hayaliyle
Sıkışırken kalbin
Ve dopdoluyken zihninin*

*Hiç gitmek istemezken
Aslında doğduğun günden beri yol aldığın tek yere
Gidiverirsin ...*

Evsizlik

*Ah bir anlasak kocaman bizim evimiz
Aç kalırsanız mutfağını doldurmasak
Cahil kalırsanız kitaplığını boş bırakırsak
Ve uyuyamayız hiç kapısını açık bırakırsak*

*Her birinden sorumlu milyonlar
Düşünürlerse sadece kendi hapisanelerini
Hiçbir zaman olmayacak bir evleri
Anlamıyoruz, anlamıyorsunuz, ah anlamıyorlar ...*

Sabret

*Işığı taşıyanlardan ol kapkaranlık dünyada
“Artık yoklar, tükendiler onlar” diyenlere inat, cesurca*

*Senden önce taşıyanlara hürmet
Senden sonra taşıyacaklara hasret*

*Sönmesine sakın izin verme, kuru elinden geldiğince
Ellerini yaksın şavkı, kalpler yanmasın tek eksiğinde!*

Bedava

*Maaşıma zam alsam da her sene
Yokşulluk sınırına bir türlü ulaşamadım İnci
Ama açlık sınırına yaklaşıyorum hep düzenli
Ne yapsak bilmem ki*

*İkimiz de çok çalışırken eğer ödeyemiyorsak
Kırayı, elektriği, ekmeği
Ah öyle çok isterdim ki
“Bedava yaşıyoruz bedava” diyebilmeyi ...*

Ne?

*Ne vardı, ne yoktu hayatımızda
Muhasebesini doğru yapabilsek aslında
Varlar artacak, yoklar azalacaktı amma ...*

*Ne yaptı, ne yıktı gençliğimizi
Doğru düşünebilsek bir defa bile olsa
Anlayacaktık bizi ivedi yaşlandıranları da ...*

*Ve ne yaşattı, ne öldürdü bizi
Koruyabilseydik aynalarımızı kırılmadan
Göstereceklerdi katilleri aramızda dolaşan ...*

Lazımmış

*Gitmem mi lazımdı
Gelmen için*

*Alçalmam mı lazımdı
Yükselmen için*

*Susmam mı lazımdı
Konuşman için*

*Ağlamam mı lazımdı
Gülmen için*

*Ah nankör
Ölmem mi lazımdı
Yaşaman için ...*

Yalnız Deđilsin

*Geldiđin her gn gidiyorsan
Gldđn her gn ađlıyorsan
Yendiđin her gn yeniliyorsan
Yaşadıđın her gn liyorsan*

*Bizdensin sen de ey insan
Unutma, yalnız deđilsin hibir zaman!*

Bulutla Zincir Vurulmaz

Bir karşı camdan görüyorum özgür bulutları
Koğuştayım, kalbim doğuştan yaralı
Yanlışlıkla da değilim içeride
Hak ettim ben buraya kapatılmayı

Sokaqlarda geçti garip çocukluğum
Olmadı soranım bir kere bile
Komiser sorduğunda "Neden vurdun oğlum?"
Her şey için çok geçti belki de

Cevap veremedim, sustum
İki damla yaş akı gözlerimden
Başladı sonra gri kafeslerde yolculuğum
Önce biri, sonra diğeri derken
Yıllar geçti suskun
Yıllar akı gözlerimden

Kulaklarım getirdi havadislerinizi
Anladım ki sizler de değilsiniz hür
Benim yaptığımı yapın kardeşlerim siz de
Bakın bulutlarımıza her gün özlemle
Bu dünyada bir tek onlar özgür ...