

Kayıp Hattat 35



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 35

Umut Uludağ

Şubat 2021

*Copyright © 2021 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.*

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Kaktüs, Jose Maria Velasco, 1887.

Balıkesir'e ...

Evsiz Şairler Kahvesi'nde

*Sen bir adım ileriye gitmek için
Sağlığını, yıllarını verdin
Çevrenin seni yüz adım geriye götürebileceğini
Hiç düşünmedin*

*Şimdi bir kahvedesin
Başladığın yerden doksan dokuz adım geride
Ne çayın demi alabilir hararetini senin
Ne de masandaki şaklabanların muhabbeti*

*Bakıyorsun uzaklara benim gibi
Unutmak istiyorsun sanki hızla
Nelerden vazgeçtiğini
Hatırlatıyor ellerindeki kırışıklar ama*

*Yerim yok benim gidecek başka
Ben o yüzden buradayım
Ama sen artık üzmemek istemiyorsan yorgun kalbini
Buraya bir daha uğrama bayım!*

Gelirdim

*Neredeyim tahmin et hadi
Bilirsen buluşuruz yine belki
Yok o değil, o da değil ki
Özgür bırak zihnini ey sevgili*

*Tahminlerin kadar yakında olsam
Gelmez miydım ah yanına
Kim tutabilirdi beni
Senin için neleri aşmıştım ben
Unutmadın değil mi?*

*Hadi bir daha dene
Ama bu sefer bil de beni üzme
Yine yanlışsa tahminin
Buluşamayız bak biz çok uzun süre ...*

Ağırız

*Ağırlığımızı taşıyan payandalar
Yıkılıyor birer birer gürültüyle
Gözlerimizin önünde*

*Ağırız da biz akranlarımıza göre
İşte o ağırlığı taşıyacak ayaklar
Yapılmışlardı yüzyılların emeğiyle*

*Biri gitti, kalanlar sırtladı yükü
Biri daha, çatırdamaya başladı diğerinin özü
Bir tane daha, bir tane daha gidince*

*Yani binamız yıkıldığında
Anlayacağız o payandaların önemini ama
Çok geç olacak*

*Aşağılar dolu kaçılmaz karanlıklarla
O kadar ki
Yıkımdan sağ çıkanlar bile
Sevinemeyecekler kurtulduklarına ...*

Bariş

*Ne kadar çok bedel ödedik sana ulaşmak için
Bilebilir misin?*

*Bizim yıllarımızı
Küçüklerin yarınlarını
Binlerin de canlarını
Harcadık, senin uğruna
Görebilir misin?*

*Arşa yükseldi ağıtlar
Dağları doldurdu feryatlar
Oğullarından koparılmış analar
Duyabilir misin?*

*Tabutlara doldu geleceğimiz
Kor oldu hep yüreğimiz
Gözyaşından kolyelerimiz
Dokunabilir misin?*

*Düşününce şimdi
Anlıyor insan sormanın abesliğini
Sen
Bilemezsin ...*

Son Celse

*Sabah akşamı getiriyor
Akşam sabahı bu şehirde
Sorun da yok durup düşünmedikçe:
Neden buradayız, niçin zarardayız
Peği ya mutsuzluğumuz niye?*

*Düşününce de pek bir şey değişmiyor gerçi
Çözümü bir türlü bulamıyoruz ki!
Ama yine de
İnsan sormuş olarak gitmek istiyor
Son hâkîmin önüne ...*

Uzatmalarda Gelmeyen Gol

Oturup iki çay içmekti keyfimiz
Aynı kaderi paylaştığımız kardeşlerimizle
Konuşmak, sorunlarımızı çözemese de
Ve yalnız olmadığımızı hissetmek yeterdi bize

Maça giderdik ara sıra dostlarımızla
90 dakikayla sınırlı mutluluktan kıymetini bilene
Orada olmak, yensek de yenilsek de
İlki olasıydı en azından stadyumda
Her gün yenildiğimiz hayatlarımızın aksine

Sarılardık kendimiz gibilere
Sigaramızdan bir firt verir
Sigaralarından bir firt alırdık
Bilirdik kim çulsuz haftaların o haftası içinde
“Bırak yahu” derdik, “düşünme”

Ağzımızı, burnumuzu maskeyle kapatan pandemi
Sildi, yok etti işte bunların hepsini
Aylardır yenildiğimiz maçlara uyanıyoruz artık hepimiz
Dostsuz, çaysız ve meteliksiz
Anlaşıyor değil mi bakınca gözlerimize
Biz uğraşırken onlar da kapanmasın diye!

İçeride

*Musluk suyunu içemediğimiz günlere geldik
Havayı doyasıya ciğerlerimize çekemediğimiz
Yediklerimizden şüphe ettiğimiz sofralara erdik
Sokaklarımızda güvenle yürüyemediğimiz
Ve komşularımıza bile merhaba diyemediğimiz*

*En kötüsü nedir dersiniz
Bunların hepsini biz, kendimiz ettik
Dışarıda olsaydı bu melanetin kaynağı
Belki savaştır, düzeltirdik
Ama düşman kalbimizde, zihnimizde çakılıyken
Biz savaşı yıllar önce kaybettik!*

Koşan Adam

*Kaçmak istiyorum bazı insanlardan
İçten pazarlıklı olanından
Aldatandan, çalandan, vurandan
Asla yapmayacağım dediklerini sırasıyla yapandan*

*Görmek istemiyorum hiçbirini
Ki gözlerim kapalıyken bile
Görüyorum onları yakınmdaysalar
Hiç sormayın, işin optiğini ben de çözemedim şimdiye kadar*

*Duymak istemiyorum bir tekini
Ki aileden hafif sağırlık miras bana
Ona rağmen duyuyorum tüm söylediklerini
İçimde bir şeyleri yıkıyorlar, insanlık onurunu sanki*

*Nereye kadar kaçabilirim, ne süreyle
Hiç bilmiyorum
Ama beni koşarken görürseniz
Sanmayın ki egzersiz yapıyorum!*

Gölkurtaran

*Sen yokken
Ah bir bilsen
Saniyeler asır gibiydi
Dönmezdi sanki evren*

*Kuşlar yuva yapmazdı
Sevdalı gözler kavuşmazdı
Yanık türküler dağları selamlamazdı
Güller zehir kokarken*

*Sonra sen geldin, gönendirdin burayı
Bak görüyoruz neşeyle koşuşturan kuşları
Gözler müjdeliyor ümitli yılları
Ve türkülerimiz titretiyor alçakları
Güller aklımızı başımızdan alırken ...*

Su Vasıyeti

*Güröl güröl bir çağlayandım yıllar önce
Özgürlüğe kavuştuđum yerde
Bir tek benim sözüm geçerdi
Şimşekler hep nafıle*

*Nice fidanlar doydu çevremde
Çiçekler açtı ta ötelerde
Ara sıra gelen ürkek ceylan bile
Yer buldu hep kendine*

*Bakma, kayalar alıyor şimdi yılların öcünü
Azalıyorum her gün, her saniye
Sen de ellerinden akmama izin verme
Yaşat beni dudaklarında
Duyabileyim sesini diye
Hep neşeli şarkılar söyle ...*

Karınca Gibi Çalışabilmek

*Kedi gibi fütursuzca gerinebilmek
Bülbül gibi şarkılar söyleyebilmek
At gibi özgürce koşabilmek
İsterdim ama
Ah bu felek
Elimden gelen yalnızca
İnsan gibi yazabilmek*

*Bunu okuduğunuza göre
Sizin de benzer istekleriniz
Gerçekleşmemiş demek
Elden bir şey gelmez de
Bari birbirimizi anlayabilsek...*

Ege Esintisiyle Yalnız

*Dünyanın tüm rüzgârlarını
Seninle göđüslemek isterdim İnci
Unutup kaderin yıktıklarını
Tutmak isterdim narin ellerini*

*Olmadı, olamadı be İnci
Şimdi tek başıma karşılarķen
Ege'ye karşı esintiyi
Bir ellerin var aklımda
Bir de gözlerinin mavisi ...*

Bir Demli Çay Söyle Hocama

*Bu makale de gol değilmiş ya
Şimdi aldım haberini
Aylarca bekledikten sonra*

*Ya herkes birer Maradona
Ya da benim şut çektiğim kale
İki karış boyunda!*

*Ne yapmalı bilmem ki
Gol atamayan forvetler kahvesine
Gidip otursam mı acaba?*

Susuz Deniz

*Yağmur
Kalpleri arındıran
Asil, adil, vakur
Keşke hep yağsan
Mümkünse her gün de olur*

*Sensiz kirleniyor kalpler işte
Kuraklık kurutuyor içlerindeki iyiliği
Ve azalıyor onur
Onursuz hayat ise
Susuz deniz gibi bir hilkət garibesi ...*

Ölçüsüz

*Ölçmek için yöntemler var artık
Üretimi, eğitimi, bilgiyi, iyiliği
Kimsenin lafına güvenme
Özellikle de kendininkine
Bunları karşılaştırman gerektiğinde*

*Laf yanultır
Laf kandırır
Laf ölçüm içermezse getirmez hayır*

*N' olur kolayı seçme
Lafa güvenme
Öğren yöntemleri
Onlarla var neticeye ...*

Yok Böyle Diyoptri

*Miyopluk var hepimizde
Ama değil yazık ki gözlerimizde
Çok daha kötüsü
Kalbimizde ve beynimizde*

*Gözlerin miyopluğu düzeltiliyor da
Bir çift mercek ile
Uzağı gösterebilmek kalbe ve beyne
Mümkün değil bir kere bulaşınca bu illete ...*

Yapar Mısın?

*Bize yanlış mı öğretiler yoksa kipleri
Olumsuzluk eklerini, şahıs zamirlerini
Sen de fark ediyorsun değil mi:*

*“Yaptım” diyene bakıyorsun, aslında yapmayacaklar
“Yapmayız” diyene bakıyorsun, yapmış, hem de tekrar tekrar
“Yaparım” diyene bakıyorsun, yapamaz mirim, imkânı mı var*

*İşte bunları fark ede fark ede
Ömür geçiyor zaar!*

42

*Ömür geçti mi boşa
Ara sıra bu soru takılır ya
İnsan olanın aklına*

*Soracak kimse de bulamazsın
Kendinden başka*

*Güvenemezsin de cevabına
Yazılır ömür boyunca
Muallakta kalan sorular listesinin
En başına*

*İnsan olanın işi zor
Çünkü sayfalar tutan listeyle gidiyor
Tüm cevapların kaynağına ...*

Defter Hasreti

*Çok zaman önce
Defterin sağdaki sayfasına geçince
Mutlu olan insandım ben
Pilavla yoğurt yiyince
Televizyonda Kara Şimşek'i görünce*

*Sonra yıldızlı defterlerim oldu tonla
Ve önceden yiyemediklerim
Hatta kendi Kara Şimşek'im
Ama o zamanki mutluluğa
Bir daha hiç erişemedim*

*Hikmet pilavda mı, tek kanallı televizyonda mı
Yoksa zamanda mı
Kendime sorarım hâlâ
Cevap acıtsa da içimi
Sormadan yaşanmıyor dünyada ...*

Galaktik Birlik İhtiyacına Dair Şiir

*Teğ başımıza hepimiz sadece bir insanız
Ve doğa gereği sınırlı gücümüz, anlayışımız
Dünyaya getirebileceğimiz iyilik, fark yaratışımız*

*Ama çözebilmek için büyüyen problemleri
Bir olmalıyız, omuz omuza durmalıyız
Mahalle, ilçe, il, ülke, kıta ve dünyaca*

*Yoksa
Ne salgını, ne çevre kirliliğini
Ne cehaleti, ne ekonomiyi
Ne adaleti, ne eğitimi
Hiç çözemeyeceğiz gibi ...*

Şaşıran Şaşı Şakacı Şair

*Şaşıryordum her gün
İnsanın insana yaptığına
Hırsızlığa, aldatmaya, savaşa
Mahvolan doğaya, salgına, kuraklığa*

*Sonra şaşırma kotam doldu
Bildirim geliverdi aklıma
Artık sadece şaşırabiliyorum
Eskiden şaşırdığıma!*

Eksik İşte

*Sevinçlerimiz bile eksik bizim
Acılarımızın hatıraları aklımızdayken azizim*

*Unutmuyoruz ki onları
Kaybolmuş saymayalım geçen yılları*

*Ah lanetimiz mi yoksa sadakatimiz
Buruk işte her gülümsememiz ...*

Zamir Koridoru

*Kendini kandırdın yıllarca
Ben öyleyim, o böyle
Biz söyleyiz, onlar öyleler
Diye*

*Şimdi fark ediyorsun sonunda
Türkçen iyimiş ama
Mantıktan kalmışsın sen usta!*

*Bütünleme sınavı arakın koridorlarda
Okul başına yıkılsa
Tebeşir gözüne kaçsa
Vallahi şimdiki hâlinde evla!*

Neyimiz Eksik?

*V vitaminimiz eksik doktor raporunda
İ vitamini sıfıra yakın, nereden alınır ki doğal yolla?
C vitamini fena değil, limon yiyebiliyoruz hâlâ ara sıra
D vitamini, kalbimiz güneşe kapalı, nasıl girsin ki vücuda?
A vitamini, eksikliği gözlerimizin körlüğünden belli değil mi?
N vitamini, niye diye hiç sormuyoruz, sizce çok olabilir mi?*

İstanbul'u Dinleyemiyoruz

*İstanbul'u dinleyen üstat yıllar önce
Bizden kat be kat şanslıymış bre
Ki onu dinlemek artık ne mümkün
Trafığı, sanayisi, kaba ve gürültücü sakinleri
Dinlenemez kıldı binlerce yıldır dinlenen şehri*

*Gözlerimizi kapatmak da etmiyor artık fayda
Aklımızı kapatamıyoruz ki aynı anda
Yalancısı, hırsızı, borçlusunu, alacaklısı bir arada
Bağırıyorlar durmadan kulaklarımızın arasında*

*Dinleyemeyince onu dinlenemiyoruz
İşte o yüzden hep yorgunuz
Bakın bakalım hemşehrilerinizin suratlarına
Dinginlik, sakinlik, sevmişlik, sevilmemişlik
Bulabilecek misiniz onlarda acaba?*

Son Durak Hasreti

*Son duraktan önce başka minibüse
Atılmış yolcu gibi bıraktın beni İnci
Seninle gidiyordum ya ne güzel hedefime
Yerim güzeldi, sıcaktı, güvenliydi*

*Şimdi yabancıların arasındayım
Elimde çiçeklerimle, hidrolik kapının önünde
Kimse de tanımıyor beni
Bağırınca "Kadıköy'de ineceğim bayım!"
Şoför bile gülümsedi sadece*

*O çiçekler anlatıyordu sana sevgimi
Papatya gibi, kalpten, hisli, biraz da ucuz belki
Beni tekrar görmek istersen, olur a, İnci
Son duraktan önce vazgeçilen yolculara bak emi!*