

# *Kayn Hattat 32*



*Umut Uludağ*

## *Kayıp Hattat 32*

*Umut Uludağ*

*Ekim 2020*

*Copyright © 2020 Umut Uludağ  
Tüm hakları saklıdır.*

*[www.umutuludag.com](http://www.umutuludag.com)*

*Kapak resmi: Patates Toplayanlar, Elin Danielson-Gambogi, 1893.*

*Havana'ya ...*



## ***Geri Sayım Şekilcisi***

*Şekilci olduğumuzdan kaybettik tüm kaybettiklerimizi  
Geometrik de değil bahsettiğim lanet biliniz ki:  
“Tam kareci”, “hep üçgenci”, “muhtakak daireci”  
Keşke bunlar olsaydı takıntılarımız  
Ama değil, siz de biliyorsunuz değil mi?*

*Şekil önüne geçti, aklımızın, ahlakımızın  
Neyi doğru, neyi yanlışladığımızın  
Ona göre okuduk, öğrendik, evlendik  
İğrendik, ezdik ve ezildik, artık anlayın*

*Kolaydı çünkü bunu yapmak  
Şekle bakıp kalanına kör olmak  
Aslında hiç görmedik biz, kendinizi hiç kandırmayın*

*Ne kadar erken açarsak gözlerimizi  
Ben kadar, sen kadar, o kadar iyi*

*Karanlıkta uçurumlara koşmaktan farklı değil hiç diğeri...*

## ***Razıysan***

*Ellerin bir buluşsa benimkilerle  
Daha önce hiç gülmemiş gibi gülmek istiyorum seninle  
Daha önce hiç görmemiş gibi görmek  
Ve daha önce hiç ölmemiş gibi ölmek*

*Razıysan gülmeye, görmeye ve ölmeye  
Ver elini, bil ki sana uzattım benimkini tek...*

## ***Düřünebildiđin Kadar***

*Sen bakma bize  
Yıllar birikince yüređimizde  
Ne yürüeyebiliyoruz ileriye  
Ne de düřünebiliyoruz sıhhatlice*

*Ađırlıkları yavařlatmadan seni de  
Deđerlendir mutlaka senelerini  
Yürüeyebildiđin kadar yürü  
Düřünebildiđin kadar düřün de  
Aydınlıđa çıkar hepimizi gençliđinle ...*

## ***Baht***

*Hayatta bazı şeyler unutulmalı  
Bazıları da hep hatırlanmalı  
Karıştırıyorsa birbine bunları  
Yurttaşın akli  
O yurdun bahtı  
Kapalı!*



## *Zekâ*

*Yapay olmayanı, ne yazık ki  
Çözemedi büyük problemlerimizi  
Bazılarını geliştirirken, hayal ettirirken gökleri  
Bazılarını ezdi, hapis yaptı yerlerin dibini*

*Deprem, iklim değişikliği, çevre kirliliği  
Eğitim, sağlık, ve tabii, ekonomi  
Bekliyorlar zekice çözülmeyi  
Bir kere de yapay olanı denesek ne olur ki?*

## ***Dinle***

*Ben geçmişin benleri değildim  
Sen yine de o eski hayaletleri görmek istedin  
Görürsen korkarsın dedim  
Dinlemedin*

*Ne yapayım şimdi, söyle bana İnci  
Korkmuş, ağaç arkasına saklanmış bir kedi  
Yüzündeki neşe, kahkahaların esintisi  
Sanki hiç var olmamış gibi*

*Seni böyle görmek inan  
Daha kötü seni hiç tanımamaktan  
Kaçıyorum artık yanından  
Soramazlar artık, kimdi kaplanı kedi yapan ...*

## *Müflis Dünya*

*Getirdiklerini görüyoruz birçok şeyin  
Küreselleşmenin, teknolojinin, internetin  
Görmüyoruz ama azametini bizden götürdüklerinin*

*Ürünler küreselleşti, ama virüsler de  
Yaşatan teknoloji, öldürüyor da işte  
Bilgiyi yayan internet, yayıyor nefreti de*

*Hesabını yapmayınca muhasebe defterinde  
Kârda olduğumuzu sanıyoruz  
İflasa günler kalmışken kaderimizde ...*

## ***Devrim Bolluđu***

*Endüstrinin, bilişimin, kültürün devrimleri  
Çakışınca üst üste  
Ah ki ne ah, Zimbabve'de  
Karıştı her şey birbirine*

*Çekiçle yazılan romanlar  
Kömürle çalışan bilgisayar  
Ve şiir yakan makinalar  
Yan yana var olmaya çalışıyor çok ötelerde ...*

## ***Gel Komşum***

*Anlayamazsak eğer birbirimizi  
Çağların komşuluğu zorlarken bizi  
Zararlı çıkacağız ikimiz de  
Kaybedeceğiz evlerimizi*

*Ki o evler korumuştun senin, benim dedemi  
Orada büyüttük biz yeni nesilleri  
Olsa da birçok sorunları, söyle  
Ev diyebileceğimiz başka bir yer var mı yeryüzünde?*

*Gel anlaşalım, bırakmayalım onları yabana  
Bu evleri de kaybedersek yaşatmazlar bak bizi dünyada  
Aç kurtlar gibi beklerken talimler dışarıda  
Gel duralım bir kez daha  
Omuz omuza ...*

## *Setin Sonu*

*Hayatın daha yalan olmuřsa  
Truman'ın hayatından  
Harcama bořa bir saniye zaman  
Onun yaptığını yapmaya  
Cesaretini topladığın an ...*

## *İğne*

*Yaklaşık iki yüz ülke  
Milyonluk beş yüz şehir var  
Paylaştığımız bu gezegende*

*Konuşabileceğimiz yedi bin dil  
Anlaşabileceğimiz sekiz milyar insan ile*

*Dünyayı anlamak ne kadar mümkün, düşünsene  
Bakariken bir iğne deliğinden bunların hepsine ...*

## ***Perspektif***

*Neyi nasıl gördüğümüz bağlı birkaç öğeye  
Baktığımız şeye, gözümüze ve perspektife*

*İlk ikisini değiştirmek mümkün değilse de  
Farklı perspektifler yepyeni dünyalar açabilir önümüzde*

*Veya perdeleyebilir gözlerimizi  
Siyahı beyaz gösterircesine ...*



## ***Everest***

*Bazıları hedefliyor ya seni  
Yetmezken nefesleri  
Tamamlamaya Aydos Tepesi'ni*

*Bazıları da tam tersi  
Bitirebilecekken Kilimanjaro'yu  
Hedefliyorlar bizim Bolu'yu*

*Yoksa ciğerle cesaret  
Aynı vücutta buluşamıyor mu?*

## ***Kore***

*Gösterdiniz tüm dünyaya  
Nasıl kalkınılır kısa zamanda*

*Şimdi markalarınız her yerde  
Yollarımızda, evlerimizde ve cebimizde*

*Üniversiteleriniz tüm listelerde  
Sanayiniz de en üstlerde*

*Sorunca "Nasıl oldu hepsi?"  
Cevabınız geliyor hemen: "Eğitimle..."*

## Yeni Bir Ağaca Dair Şiir

O incecik dal  
Tutunmaya çalıştığın  
Çoktan kurumuştu  
Seni bunca yıldır ayakta tutanın  
Kendi ayaklarının yorgunluğu olduğunu  
Hiç hatırlamadın, çünkü kördün, sağırdın

Şimdi gözlerin görürken  
O kuyukuru dalları  
Ve kulakların duyarken  
Akranlarının çığlıklarını  
Yapabilecekleriniz sınırlı

Ya yeni bir ağaç yeşerteceksiniz  
Hep birlikte, el ele, aynı yerde  
Ya da terk edip her şeyi gideceksiniz  
Ya başka ağaçları yuva edineceksiniz

İkisi de zor  
Çok zor belki de  
Ama bil ki yalnızca biri azaltacak, çoraklığı yeryüzünde!

## Geri Sayımın Başlangıcı

Sen de çulsuzdun, ben de  
Yıllar önce evlendiğimizde  
Hatırlamak artık zor  
Bir Eylül sabahıydı galiba, Kadıköy'de  
Yağmurluydu, gülüyorduk yine  
Omuzlarımızı örtemeyen küçük, şemsiyenin gölgesinde

Sonra azaldı gülüşlerimiz günden güne  
Hayat çok zordu  
Ulaşamamıştık hayallerimize  
Ki istediklerimiz de çok değildi  
Bir küçük ev, bir küçük aile, bir küçük huzurdu

Bulamayınca o evi, o aileyi, o huzuru  
Uzaklaştık birbirimizden istemesek de  
Baktığımızda diğerinin gözlerine  
Göremiyorduk artık mutluluğu

Kaplıca mutsuzluk katlandı sonra  
Ve ayrılık düşüverdi aklımıza  
İnandırmaya çalıştık kendimizi: "En iyisi bu aslında!"

*İkimiz de aynı günde inanmışız bakšana  
İkimiz de aynı Pazartesi terk etmişiz o hiç ev olamayan yeri  
Şunun şurasında geri sayımın sonuna ne kaldı ki!*

## ***Ol Dü***

*Sahi sen, ne oldun:  
Mürai, yalancı, dü*

*Nasıl kıydın önceki sen'e  
Yoksa onu unutmuş muydun?*

*O sen'di, bu sen'in en büyük düşmanı  
Birazcık olsun ondan utanıyor musun?*

## *Miyav*

*Bir kediye merhaba dedim bugün  
Bir serçeyle muhabbet ettim  
Bir köpekçe yan yana yürüdüm olsa da üzgün  
Bir güvercinle gelip geçenleri seyrettim*

*Oh be, rahata sonunda erdim  
Kanatlı veya dört ayaklı olunca yârenlerim  
İki ayaklılarla yine de konuşmam gerekirse  
Kedice veya serçece öğrenmelerini söyleyin!*

## *Vardı*

*Bir rüyam olsun*

*Bir rüyam var*

*Bir rüyam vardı*

*Böyle deđiřti söylediklerim*

*Çünkü yıllar öcünü aldı*

*Sahip olup kaybetmektense*

*Hiç sahip olmamak daha mı iyi?*

*Ama rüyasız yaşamak*

*Yaşamaya değer mi?*



## ***Sükût***

*Ne kadar çok konuşuyoruz  
İşte, evde, arabada, yemekte  
Konuşuyoruz da ne anlatıyoruz  
Sorgulayan yok ne yazık ki bizde*

*Konuştukça konuşuyoruz  
En çok konuşana ödül vereceklermişçesine  
Sonuçta şişer konuşanda dil, dinleyende beyin ağırlaşır  
Kimse de hatırlamıyor sözün kalanını, halbuki söz gümüşse ...*

## *Ne*

*Bir yerlerde bir şey eksik  
Her şey tam derken hissettiğin işte o  
İnkâr edilemez şekilde yitik*

*Hissediyorsun ama bulamıyorsun  
Ne, nerede, niçin, anlamıyorsun  
Huzursuz oluyorsun  
Çünkü bir şey, hep, eksik...*

## ***Buldun Mu?***

*Anlayan yoksa  
Anlatmamayı  
Dinleyen yoksa  
Konuşmamayı  
Seven yoksa  
Sevmemeyi  
Öğreneceksin sonunda*

*İşte o durağa vardığında  
Kıscık yolculuğunda  
Umarım bulmuş olursun  
En az bir anlayan, bir dinleyen, bir seven  
Yalnız hayatında ...*

## ***Ceremeli Cürüm***

*Bekliyorsan bir şiirden bazı şeyleri  
Hayatın anlamını göstermesini mesela  
Veya derdine çare buluvermesini  
Beklediğinle kalacaksın, benden söylemesi*

*Kendimden biliyorum, çektim ceremesini  
Şiir gösterir neyin anlamsız olduğunu  
Anlamli olanı bulmak senin görevin  
Derdini gösterir o sana, çaresini değil ki ...*

## Boğaz'da Yüzmeye Var Mısın Leyla?

İstisnasız her Pazartesi ben  
Fakirleşiyorum biricik sevgilim

Seninle büyük boğaz turuna çıkardık ya eskiden  
Şimdi küçüğüne bile yetmiyor param, bilmem ki neden

Simit alırsak çay içemiyoruz  
Çay içerse de geri dönemiyoruz Eminönü'nden

Artsa da maaşım aldığım atölyeden  
Cüzdanım inceliyor, hep inceliyor ben istemeden

Ne oluyor bir türlü anlamadım  
Sen anlıyorsan anlat bana n'olur, hemen!

Ve işte bu yüzden  
Evliliğin "E"si bile yok aklımda, hiç kusura bakma

Senin de yoktur tahminim  
Simitin yanına çay alamayan bu garibanla!

## *Fatih'te Dört Kardeş*

*Diyemiyoruz bir şey size  
Boğazımız düğümlü çünkü, evet yine  
Gitmeye karar vermişsiniz  
Mavi küreden öteye*

*Sebepler, sonuç, biz ve siz  
Anlamı yok artık işte  
Çok daha önce gerektiği düşünmemiz:  
Ben, sen, onlar, nasıl, niye?*