

# *Kayıp Hattat 31*



*Umut Uludağ*

## *Kayıp Hattat 31*

*Umut Uludağ*

*Temmuz 2020*

*Copyright © 2020 Umut Uludağ  
Tüm hakları saklıdır.*

*[www.umutuludag.com](http://www.umutuludag.com)*

*Kapak resmi: Gülistan Sarayında Bahar Bahçesi, Kemal-ülMülk, 1889.*

*Tunceli'ye ...*



## *Yaklaşan Sınırlar*

*Kendi kendine çizdiğin sınırlar  
Olur göreceğin bütün sınırların en yamanları  
Hendekli, dikenli telli, mayınlı  
Elektrikli ve fersahılarca beton duvarlı*

*Yaklaşmaya korkarsın  
Etsen de inkâr  
Sen korktukça yaklaşır onlar  
Onlar yaklaştıkça korkun daha da artar*

*Böyle böyle geçer ama yıllar  
Gün gelir fark edersin  
Sana kalan yer  
Ancak bir mezar kadar!*

## **Çukur Ahalisi**

*Bir çukurda debeleniyoruz sanki  
Sen, ben, onlar, hepsi*

*Üstlere doğru çıkmaya çalışıyor kimi  
Ezerek diğerlerini  
Çok da değil yükseklik çıkabildiği  
Birkaç karış anca  
Yüzlerce metreken çukurun derinliği*

*Geçiyor aylar yıllar  
Karşılıyoruz ümitsiz mevsimleri  
Boğuluyoruz bazen dipte biriken çamurdan  
Kavruluyoruz bazen de  
Çukurdaki cehennem sıcakından*

*Böyle böyle tükenirken  
Ezen, ezilen, hayret eden  
Sormuyor kendine soruların en önemlisini:  
Biz bu çukura niye girmiştik ki?*

## **Yazılı**

*Bir sayfa var sanki herkesin önünde  
Bazısınınki el kadar  
Bazısınınki çarşaf büyüklüğünde*

*Doluyor biz yaşadıkça bu sayfa  
Siliniyor da kurşun kalemle yazılanlar  
Mürekkèple yazılanlar hep kalıyor ama*

*Kırıyor bazen sayfa  
Yırtılıyor, yanıyor hatta  
Ve ıslanıyor gözyaşlarıyla*

*Sınav kağıdımız doluyor sanki  
Okunmak üzere çok sonra ...*

## *Kaynak*

*Sorunların kaynağını bulmadan  
Çözümleri arıyoruz durmadan*

*Fakat öğrenemedik ki hâlâ  
Kaynak yoksa çözüm de yok bu dünyada*

*Çözüm diye bulduğlarımız da  
Gizliyor o kaynakları aslında ...*



## *İki Yol*

*Nerede biter bu yol biliyor musun  
Ellerin elimde ama kalbin uzaklardayken  
Ve ayakların başka  
Aklın başka yolları yürürken*

*Deseler de ayaklardır aklı taşıyan  
Olsun  
Fakat ayaklar eninde sonunda varır aklın hedefine, ya sen  
Hiç sonu böyle olmayan bir hikâyeye gösterebiliyor musun?*

## *Acele*

*Her Őey acele oluyor artık g n m zde  
B y mek, sevmek, zenginleŐmek de  
YaŐlanmak, terkedilmek ve fakirleŐmek de*

*Anlayabilsek acele gelen acele gidiyor  
Durup d Ő n rd k biraz belki de ...*

## *Asallar*

*İki*

*İşte asalların en miniđi*

*Üç*

*Tek asallar bařlar*

*Beř*

*Yıldızlarla kardeş*

*Yedi*

*Neden haftanın günü seçildi?*

*Onbir*

*On ve onda bir*

*Onüç*

*İşte en küçük lasa sayı*

*Onyedi*

*Neden seçti onu ağustos böceđi?*

## ***Farkın***

*Boş verirsen sen  
Naçar kalacak ülken*

*Kaçma bu yüzden kolayla  
Kaçsa da herkes fırsat bulduğunda*

*Sen olsun yapma  
Farkın olsun o kadar da ...*

## *Son Durak*

*Evrende tozdum önce  
Sürdü beklentim çok  
Ben oldum sonra  
Geriye dönüş artık yok*

*Sen çıktın sonra karşıma  
Ben'i bıraktım  
Oluverdim sen bir anda*

*Sen'den sonrası var ya  
En yamanı buymuş  
Geçmem gereken duraklar arasında ...*

## ***Dün-Bugün-Yarın***

*Günleri kurtarıyoruz değil mi hep birlikte  
Bizden öncekiler de yapmıştı hani aynısını geçmişte  
Kurtarmışlardı dünleri  
Olduğu kadar işte*

*E gelmişiz de bak bugünlere  
Demek ki doğrusu bu, değil mi, bakınca örneklere*

*Hayatın olduğu ile olabileceği arasındaki farkı bilemeyince  
Harcıyoruz yarınları işte  
Farkında bile olmuyoruz gelmeyince birileri hacze ...*

## ***Yine***

*Şüphelenmeye başlıyor insan zamanla:  
“Yoksa bu olanlar doğal da  
Bir ben mi anlayamıyorum acaba?”*

*Herkes anlamış gibi görünüyor bakšana  
Trafik, eğitim, ekonomi, sağlıkta  
Profesör oluvermiş yığınlar bir anda*

*“Bana da anlatın” diyesi geliyor insanın  
Esirgemeyin aydınlanmayı bu garipten  
Böylesi gerçekten en iyisi, inanın  
“Yine anlamadın” diye sesler gelirken gaipten ...*

## *Yalanca*

*Unutuyoruz dilimizi kelime kelime her gün  
Yalancayı kapıyoruz hemen çevremizden  
Görünen o ki, kimse de değil üzgün*

*Yalancasını öğrendik mi unutuyoruz Türkçesini  
Değme dil bilimciler bu sihri çözemedi*

*Eskiden de yalanca kullanılırdı az çok  
Çarşıda, pazarda, alışverişte belki*

*Ama şimdi yalancanın olmadığı yer yok  
Okulda, hastanede, evde, sokakta dahi*

*Daha acısı ne mi?  
Ölürken de öldürürken de yalancıyız artık  
Daha ne olsun ki...*



## *Dilim*

*Binde birde misin  
Dürüstlükte, vefada, iyilikte?  
Olacak etkin çok yerküreye*

*Yüzde birde misin bu dilimlerde?  
Anılır yine adın hasretle*

*Onda birde misin yoksa  
O da kabul, yukarıdakiler eğer olmuyorsa*

*Birde birde ise cevabın  
E hepimiz o dilimdeyiz birlikte!*

## *Ahsız*

*Sabah serinliđi dolarken pencerelere  
Yeni bir güne bařlama vakti geldi, yine*

*Nefes al, nefes ver  
Bir ayađı diđerinin önüne gönder*

*Herkesin amacı farklı olabilir de  
Sen akřama kadar bir ah almadan ulařıver yeter ...*

## ***Koşu İçinde Koşu***

*Tek gözle bakma içeridekilere  
Derinliği göremezsin çünkü bu şekilde*

*Yüzeydekileri fark edersin ancak  
Onlar da çoğu zaman seni yanıltacak*

*İçerideki herkes suçlu olmadığı gibi  
Dışarıdaki herkes de suçsuz değil*

*Doldururken zamanımızı hapisin koşusunda  
Veya dışarıdakinde*

*Tek değişen gardiyanlar  
Ve çok fark yok esaretimizde, bunu bil!*

## *Dikkat*

*Seni göremem  
Gözlerimi kapatırsan*

*Seni tutamam  
Ellerimi bırakırsan*

*Seni sevemem  
Sevdiklerimi kırarsan*

*Gözlerim, ellerim, sevdiklerim  
Biraz dikkat istiyorlar sevgilim ...*

***Have No Fear, Vlad is Here!***

*Paylaşamıyordu kuru ekmeği*

*Ahmet ile Ali*

*Kavgalarından tarumar oldu hep evleri*

*Üst kattan komşuları Vlad duydu seslerini*

*“İnip bir bakayım, ne oluyor” dedi*

*Gördü ki taa uzaklardan John da gelmiş*

*Fena karışacak şimdi ortalık, demeyin hiç demedi ...*

## *Yok*

*Gözlerimizde dürbün var sanıyoruz  
İyi kötüü, haklıyı hakşızı, siyahı beyazı  
Fersahlarca öteden ayırmaya çalışıyoruz  
Ama yanlıyoruz*

*O kadar uzaktan kırt kızu görünüyor  
Baldıransa gül  
Fark etmiyoruz ...*

## ***Onluk Taban***

*10'a kadar öğreniyoruz okumayı  
Şekilleniyor kişiliğimiz farkında olmadan*

*20'ye kadar okullar devam ediyor genelde  
Veya hayat başlıyor öğretmeye en baştan*

*30'a kadar belli oluyor kaderimiz, nereye gideceğimiz  
Ve çok istesek de nereye gidemeyeceğimiz*

*40'a kadar başlıyor rahatsızlıklar  
Şükretmeli, daha erken geleni de var*

*50'ye kadar beyazlamamışsa saçlar  
Bu dönem yağıdırıyor karları, yok endişeye hiç mahal*

*60'a kadar varabilen şanslı, çoktan kaybettik çünkü  
Şairin ötesini tahmin ettiği zamanları*

*70'e kadar sürünce yolculuk  
Görülüyor görülmeğ istenmeyen kazalar da  
Mutluluklar bile hep buruk*

*80'lere de varınca  
Hatırlanmıyor genelde ne kaza, ne de araba ...*

## ***Burada İlhami Denen Bir Şair Varmış***

*Dün öğlen bankta oturmuş ilham gelmesini bekliyordum  
Hava güneşliydi parkta, lakın yoktu aklımda tek bir yorum  
Ekonomi, hayat, gelecek, aslında konu çoktu  
Ama baskın çıktı yine uyku  
Bir mısra yazamadan duyuluyordu horultum*

*Akşamüstü uyanıverdim birden  
Münasebetsiz bir karga idi galiba neden  
Susamıştım, gidip su içtim pirinç çeşmeden  
Saçlarımı taradım, beklemeye başladım ilhamı yeniden*

*Kumrulara baktım, ve bastonlu yaşlılara  
Zengin beylere, yorgunluktan çökmüş hamallara  
Açıktı tüm algılarım aslında  
Görme, duyma, kokuşma, dokunma, ve hatta tatma  
Gelmiyordu yine de ilk mısra aklıma*

*Hırpani kılıklı biri oturdu hava kararırken yanıma  
Önce bir sigara istedi, teşekkür de etti  
Ne yaptığımı sordu saatlerdir o bankta  
İlhamın gelmesini bekliyorum dedim usulca*



*“Bu saate kadar gelmediyse gelmez İlhami” dedi  
“Bu bank benim, haydi ikile, yatacağım, uyku geldi”  
Kalktım banktan, eprimiş ceketini başının altına koydu  
İlhami’ye de sağlam bir küfür savurdu*

*Yürümeye başladım karanlıkta evime  
Günahını almıştım tüm İlhami’lerin istemesem de  
Bu yazdıklarımı şiirmiş gibi kabul ediverin bence  
Etmezseniz İlhami’lere çok yazık olacak bu gidişle!*

## ***Sadece Bekle***

*Gündüz vakti yanan mum gibiydin  
Aydınlatamadın karanlıkları, ama kendin eridin  
Varlığını hatırlayabilecek tek kişi  
Sadece kendi de yanmış biri*

*Sormuyorum kim yaktı seni  
İnsafsızmış, en az benimki kadar, belli  
Havada bitmişliğin kokusu  
Güneş batana kadar dayan bari*

*O zaman başlayacak bizim zamanımız  
Karanlıkta çıkan canavarlardan sakın korkma  
Gündüz yanmayı göze alana  
Hiçbiri zarar veremez, sakın unutma*

*Biz, hepimiz, biriz, hatırla  
Onlar karartırken gündüzleri  
Sadece biz aydınlatabiliriz geceleri  
Bekle, sadece bekle sevgini hak edeni!*

## **Gümüř**

*Yanında susabileceđimiz adamlar gittikçe  
Kimse susmuyor çevremizde  
Konuşuyorlar dinlemezken  
Anlamıyorlar da niye sessiz bu beden*

*O adamlar  
Deniz kenarında bir sandalyeye sessizce ilişmekten  
Ucuz sigaradan derin bir nefes çekmekten  
Demli çaydan bir yudum içmekten  
Ve gözleri kapatıp rüzgâra karşı dönmekten  
Anlardı ciltler dolusu hikâyeyi*

*Anlatamayınca anlatılması gerekeni  
Biriktiriyoruz içimizde hepsini  
Ve bekliyoruz onları kimsenin  
Konuşamadığı yere götürmeyi ...*

## *Tedavi*

*Virüslerin seddin ötesinden geleni  
Ciğerimizi parça parça eden hani  
Ciğerimizin beş para etmediğini gösterdi  
Bulunur elbet onun aşısı, tedavisi*

*Ama nasıl yaşanır ki yüzlerini göre göre  
İki ayaklı virüslerle:  
Karantinadan kaçan  
Zam üstüne zam yazan  
Yapılması gerekeni hiç yapmayıp  
Yapılmaması gerekeni hep yapan?*

*Sağlam tutamazsak eğer bünyeyi  
Yine başlatacaklar bir salgın, inan ...*

## 50 Katlı Ağaç

Betondan ağaçların kovuklarında  
Kırılğan hayatlar kurdük zorla  
Ayaklarımız değmiyor artık toprağa  
Tanımadığımız ayakların seslerini duyuyoruz yalnızca  
Yaşamaya çalışan üst, alt veya yan kovuklarda

Kovukların dışı aynı, içleri ise farklı  
Ayrılıyorz onlardan sabahları  
Yollanıyoruz daha büyüklerine, para kazanmalı  
Akşam hava kararmadan kovuğuna varansa şansli  
Kazandığımızla “bizim” kılmaya çalışıyoruz betonları

Anlamıyoruz ki  
Kovuğumuzun hapisten tek farkı  
Gardiyanımızın kendimiz olması!

## *Sakın*

*Bizim buraların sevgisi  
Benzemez sizin oralarınıza  
Ağlatırken kapkara cendereleri içinde  
Güldürebilir de masmavi denizlerde*

*Alırken neyin varsa bir anda  
Verebilir de dünyaları sana  
Kanatırken kurtarabilir  
Ve öldürürken yaşatabilir*

*Alışamayacaksın bu keşmekeşe  
Hiç gelme, kal yerinde  
Ama alışmışlara sakın laf etme  
Onlar hapiste kendi istekleriyle!*