

Kayıp Hattat 30



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 30

Umut Uludağ

Temmuz 2020

*Copyright © 2020 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.*

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Kış, Oleksandr Murashko, 1905.

Tokyo 'ya ...

Saniyelerinin Yalnızlığının Güzelliğine Dair Şiir

*Gitmek güzel
Gidebilecek bir yerin varsa
Kalmak da güzel
Kalabilecek bir yerin olduğunda
İkisinin de yokluğunda
Güzellikler sadece canına karşılık bedel*

*Sevmek güzel
Sevebilecek biri varsa
Sevilmek de güzel
Sevilmek hakkın olduğunda
İkisinin de yokluğunda
Yalnızlığın hayatına hanel*

*Severken gitmek güzel
Geri gelmek kaderinde varsa
Sevilmezken kalmak da güzel
Sevginin seni bulması umudunsa
İkisinin de yokluğunda
Saniyelerin sonsuza ettiğin berdel ...*

İmkânsız Aşk

*Ben a1'deydim
Sen h8'de satranç tahtasında*

*Kavuşmak istesek de
Birbirimizin kollarına
İmkânsız aşkı bu anla
Birimiz beyazdı, birimizse kapkara*

*Önümüze set gibi çekilmişti piyonlar
Yakınımızda beraberliğimize izin vermeyen
Vezirler ve şahlar
Bir de çıkmayan onların dediğinden
Filler ve atlar
Ne yapabilir ki kavuşamayanlar?*

*Birkaç adım atayım dedim sana doğru
Arkadaş sandıklarım engelledi hoyratça
Bağtım sen de aynı durumdasın
Kırıldı cesaretim
Başladım ağlamaya*

*Siz ayrı takımlardansınız
Dedi şahlarımız:*

*“Gelemezsiniz ki yan yana
Denerseniz birbirinizi görmeyi
Engelsiz bir çizgi boyunca
Biriniz çıkar tahtadan mutlaka*

*Kalmasını istiyorsanız sevdiğinizin
64 kareli dünyada
Göremezsiniz onu
Kurallar bu kadar basit aslında”*

*Ah kara burçlu kara kalem
Lanet olsun bu kuralları koyanlara
Gülmeyecek kader bize galiba*

*Bari piyon olup karşı karşıya
Durabilseydik hiç olmazsa!*

Baba

*O sevmese seni
Kimseyi sevemezsin sen
Artık kabullen*

*Sevdiğini sanırsın belki
Kandırırısın bile kendini
Tüm çevren dese dahi
“Adama bak, taşıyor dışarı sevgi”*

*Baban seni sevmese
Sen
Sevemezsin hiç kimseyi ...*

Nasıl

*Günler uzuyormuş
Hiç farkında değilim
Sen gittiğinden beri
Gecelerim 24 saat benim*

*Yaz geliyormuş
Unuttum o nasıl bir mevsim
Ki yaz sadece onu bekleyenlere gelir
Uğramıyor benim kapıma çok uzun süredir
Bak buz gibi yüreğim*

*Mutluluk yaklaşıyormuş
Kime, nerede, niçin
Hiç tatmadığım bir duyguyu
Söyle, ben nasıl bekleyeyim?*

Hepsi Benim

*Seninle bir dakika için
Sensiz geçen bin yılı verirdim*

*Elini bir kere tutabilmek için
Kendi ellerimi keşerdim*

*Canına can katmak için
Benimkini al derdim*

*Sanma ki cümleler geçmiş zaman
Hepsi şimdi aslında, hepsi benim derdim ...*

Böcekler Kadar

*Biz çaresizce debelenirken dünyada
Dev galaksiler çarpışıyor
Dünyalar yıkıp dünyalar kuruyor uzakta*

*Biz harcarken zamanımızı kavgayla
Minicik böcekler yaşıyor
Uygarlıklar kuruyor toprağın altında*

*Ne böcekler kadar uygarız
Ne de galaksiler kadar güçlü
Nereden geliyor bizim bu hoyratlığımız
Hep yıkıp hiç yapmamakta?*

Nevruzsuz

*Okumuyoruz, yazmıyoruz
Çalışmıyoruz, üretmiyoruz
Dinlemiyoruz, öğrenmiyoruz*

*Ama yine de
Her şeyi, her şeyi istiyoruz*

*Gerek şart ne, yeter şart nerede
Hiç düşünmüyoruz*

*Sonuç mu:
Yüzyıllardır kışlarla boğuşuyoruz
Ve gelmiyor işte beklediğimiz nevrüz ...*

Geleneklerin Erime Sıcaklığı

*Modernlik ve gelenekleri
Bir potada eritebilen ülkeler
Başarıya ulaşmak için
En uygun namzetler*

*Sadece modernlikle yürüyenler
Kayboluyorlar istemeseler de
Uygun değil yalnızlığa
Ne zaman, ne de yer*

*Sadece geleneklerle yürüyenler
Yeniliyorlar istemeseler de
Çünkü sadece geleneklerle
Varılmıyor artık geleceğe ...*

Bkz. Kıyamet

Yüzyılın en uzun gecesi yaklaşıırken
Kara bulutlar dolaşmaya başladı semada
Daha sabahleyin güneşliydi hâlbuki hava

Önce tek tük göründüler
Şüphelenmedi kimse havanın halinden
Güneşin ışıkları arasında saklanırken
Çoğaltıverdiler birden

Gölgeleri düştü sonra insanların üstüne
Rüzgâr uzaklaştırır onları sandılar bencilce
“Ötelerde fırtına olacak” deyiverdiler
Önlem almayı akıllarına bile getirmediler

Karardı yavaş yavaş hava
Vardı yüzyılın en karasına
Bu günü bekleyen hortlaklar yayılınca toprağa
İnsanlar anlamaya başladı, bu kara başka kara

Sonrasında oluşan tufanı
Yağmuru, fırtınayı, ve katliamı
Anlatabilecekleri bir kelime yoktu kitaplarında
Anlatacak kimse de kalmamıştı zaten
O en uzun gecenin sonunda!

Küfürbaz

*Omuzlarından düşmek üzere sanki kara ceketi
Ağaç tepelerinde, yerde, sakı içinde
Kulakları tırmalayan sesiyle
Galiz küfürler ediyor, belli
Seranat yapılmaz ya bu besteyle*

*Haydi bizim küfür edecek, sebebimiz çok,
Her gün de yenileri ekleniyor listemize
Sen ne diye ağzını bozuyorsun be?*

*Üstelik biriniz de değil hepiniz
“Gaak, guuk” mu yoksa “Haak, huquuk”
Yoksa, yoksa, dur kaçma, ne dedin bakayım sen biraz önce?*

İstemsizce Sitemsiz Sistemsiz

*Zaten güç bela yürüyen sistemlerimiz
Veya sistemsizliğimiz
Çöküverdi birden milime 10.000 tane sığan hergeleyle:*

*Eğitim, sağlık, ekonomi
Ulaşım, üretim, akademi
Ödediler, ödüyorlar, ödeyecekler de belli
Zamansız ve yersiz sitemsizliğimizin bedelini ...*

En Sevdığımız Yıldız

*Sen ıstı bari bizi
Milyonlarca kilometre ötede olsan da
Sensin bak milyonların ümidi*

*Soğukta bıraktı en çok üşüyenleri
Tarih, coğrafya, kader, ekonomi
Kıyafetsiz, titreyerek yalvarıyoruz sana
Yalnız bırakma mavi kürede yolunu gözleyenleri*

*Geceleri de ısısan olmaz
Bilirim, o mavi küre hep dönmeli
Ama bir türlü ısınmadan gelecek sırtımız yere
Mahşerden önce
Bilmiyoruz da kaldı kaç sene ...*

Gördün Mü?

*Bir martı gördüm dün
Kadıköy'e akşam vapurunda
Üşümüştü, sarmak istedim onu
Tek ceketimi satmıştım öğleyin ama*

*Bir kedi gördüm dün
Fikirtepe'nin karanlık yokuşunda
Açtı, doyurmak istedim onu
Son simidimi üç gün evvel yemiştim ama*

*Bir köpek gördüm dün
Bekliyordu barakamın kapısında
Yalnızdı, dostluk istiyordu
Tek dostumu öldürmüşlerdi bir hafta önce ama*

*Bir insan gördüm dün
Tek göz odada, karanlıkta, ayakta
Önce martıdan, kediden, köpekten bahsetti
Sonra o insanı kimse görmedi bir daha ...*

İlki

*Yalnız yürüyemiyorsan
Yürümeyi hak etmiyorsun
Yalnız yürüyen herkese
Haksızlık ediyorsun*

*Onlar da aynı senin gibi
Taşlı yollarda, sırtlarında kamburlarla
Kalplerinde başkalarının umutlarıyla
Yürüdüler, şikâyetsiz ve sessiz*

*Gel, at hadi adımların ilki
Düşün, onlar da yürümek isterlerdi
Bir yoldaş ile yan yana*

*Paylaşmak isterlerdi
Hayatı, çok zorluklarını ve az güzelliklerini
Ama olmadı, tahmin ettiğin gibi
Onlar atarken adımların ilki
İnan senden iyi durumda değillerdi*

*Bir başlarsan yürümeye
Onların adımları da eklenecek seninkilere
At şu ilk adımı, haydi!*

Bekleme Yapma

*Yapmıyor öğrenci, öğretmen, yönetici
Doktor, mühendis, avukat ve simitçi
Yapması gerekeni
Bekliyor ama hepsi
Olmaması gerekeni*

*Yapmadan olmadığını
Yıllar onlara öğretilmedi
Sen sanıyorsan öğretebileceğini
Kolay gelsin
Unutma senden önce sanmış gafilleri!*

Onlar

*Sorular soruyorum
Kimsenin cevaplayamayacağı sorular
Niye yapıyorum bunu bilmiyorum
Kimseye faydası olmadığı aşikâr*

*Dostlar arıyorum
Kimsenin bulamayacağı dostlar
Güzel atlara binip gittiler bir sonbahar
Biliyorum, yine de vazgeçemiyorum*

*Kadınlar arıyorum
Kimsenin hak etmediği kadınlar
Bir yağmur sonrası limonlu çay buğusunda saklanmışlar
Kâkülleri suskunlukları kadar uzun
Neden diye soruyorlar ...*

Garantili Belki

*Başkasının hayatını yaşarsan
Başkasının eğitimi, işi, evliliğini
Başkasının mutluluğunu yaşarsın belki
Ama başkasının mutsuzluğunu yaşamaman garanti!*

Bir

*Bir idin benim için
İki olacaktık birlikte
Sıfırlığımla bıraktın beni, gittin
Tutmadın elimi İnci, söyle, niye?*

*Tüm sıfırların hikâyesi bu, hep hazin
Biri olabileceğken yok oluverenlerin
Geride kalanların hatırlaması içinse
Yetmiyor artık dünyalar bile!*

O Kadar

*O kadar uzun zaman sustum ki
Seninle şarkılar söylemek istiyorum İnci
Bir an düşünmeden geleceği, bağıra çağıra
Sevgi hakkında, insan hakkında, kavga hakkında
Eşlik edersin değil mi bana?*

*Ben o kadar çok yenildim ki
Bir kez olsun yenmek istiyorum kaderi
Vurulmadan, yumruklarımı sıkmadan
Göz yaşımı ekmeğime katmadan
Yapabilirim sen yanı başımdaysan, belki*

*Ve ben o kadar çok öldüm ki
Yaradan Azrail'den şüphe etti
Bir sen elimi tutarsan
Kaçabilirim ondan son kez sanki ...*

Greyfurt Sevenin Sonu

Antalya'dan bir haftalığına gelmiştim şehrinize
Dolaşıyordum bir akşamüstü Fatih'te
Kapalıçarşı'yı gezmiştim, yorulmuşum da iyice
Oturacak tanıdık bir yer ararken
Bir tabela ilişti gözüme:
"Greyfurt Sevenler Derneği" yazıyordu silikçe
Kocaman demir bir kapının üzerinde

Memleketimde yüz dönüme yakın greyfurt bahçem vardı
Asırlık, ta dededen, babadan kalmaydı
Aklıma düşünce birden hoş rayihası
Tıklatıverdim kapıyı
Dostlarla buluşmak güzel olmalıydı

Kapının üstünden bir sürgü açıldı
İzbandut gibi bir adam beni içeri aldı
Karanlık dehlizlerden geçtikten sonra
Buldum kendimi derneğin geniş odasında

Oturttular beni bir masaya
Beyefendiler kağıt oynuyorlardı kendi aralarında
Hemen bir şeyler getirdiler, yedim, içtim
Hiç greyfurt göremedim ama

Dinlenip kendime gelince ne oynuyorlar bir bakayım dedim
Poķermiř, oynamamıřtım hiç hayatımda
Anladılar sađ olsunlar kađıtları tutuřumdan
Biraz daha yiyecek getirdiler
“Sen ye” dediler, “Oyunu bize bırak ađa!”

Hatırlamıyorum öyle kaç saat yedim, içtim
Arada sorduysam da “Greyfurtlar nerede?”
Cevap veren olmadı bu garip gurbetçiye

Gece karanlığında uyanıverdim bir çöplükte
Ađzımda bir dilim greyfurt, eķsiliđi hâlâ dilimde
Ceķet cebimde de bir kađıt
Bađıřlayıvermiřim Antalya’daki yüz dönüm bahçeyi derneđe
Vallahi öyle yazıyordu, imzalı, mühürlü hem de

Kafam hâlâ kazan gibi
Artık bana ne içirdilerse dernekte
Ayılmak için bir kahveye gireyim dedim
Ama ya oradakiler de greyfurt sevmekteyse?

Sana Ne!

*Bir robot olsaydım ben
Hani şu yazarlarımızın hayal ettiğinden
İnsan gibi seven, yürüyen ve düşünen
Ne hissederdim acaba görünce
Efendilerimin birbirlerine eziyetlerini mütemadiyen?*

*“Bana ne!” der miydım mesela
Daha “ben” nedir tanımlayamasam da
Yoksa çoğunuzdan daha mı çok insan olurdum?
Ve sizin ezilenlerinizi mi sizden korurdum?
Ya sen ben olsaydın ne olurdu cevabın bu soruya?*

Gececek

*Yaşamak istiyordu Ayşe
Ya geçmişte, ya da gelecekte
Geçmiş habersizdi çünkü bugünden
Ve gelecek unutturabilirdi bugünü hepten*

*Saygı duymalı, anlaşılmasa bile mantığı
Ki günbegün oluyor bugün geçmişin parçası
Ve her gün oluyor gelecek bugün onun kaçındığı!*

An-la-şa-maz-sın

*Prensip, değer, kural, umde, ilke
Ne dersen de
Ondan yoksa işte
Bir kişide
Boşuna uğraşırısın
Onunla anlayacağım diye
Anlaşamazsın, budur tek kaide!*

Bu Bahar

*Bir Türk filmi tadında sevmiştim ben seni
Görmeyen gözleri açtıracak kadar
Bir mektubu kırk yıl saklayacak kadar
Kırk yılın sonunda yoluna güller dökülecek kadar*

*Sense terk etmiştin beni
Gören kalbi dağılayacak kadar
Bin mektubu bir anda yakacak kadar
Güllerimi koparıp baldıran dikecek kadar*

*Düşününce “Niye bu olanlar?”
Ya bizim filmimizin senaryosunu değiştirmiş lanet olasıcalar
Ya da, ya da, bu bahar, o bahar!*