

*Kaynı Hattat 28*

*Umut Uludađ*

# *Kaynı Hattat 28*



*Umut Uludađ*

## *Kayıp Hattat 28*

*Umut Uludağ*

*Aralık 2019*

*Copyright © 2019 Umut Uludağ*  
*Tüm hakları saklıdır.*

*www.umutuludag.com*

*Kapak resmi: Akşam, Aleksey Savrasov, 1877.*

*Selanik'e ...*



## **O Gün**

*Seni bulduğum ilk gün  
Kaybetmişim ben seni gülüm*

*İlk merhabamız meğer elvedaymış  
İlk kahkahamız da gözyaşı*

*Bunu anlıyorum ya yıllar sonra  
Kayboluyorum bulunmamak üzere bir daha ...*

## ***Sıcak Leblebi***

*Kadıköy çarşısında  
Leblebi kavurmak isterdim  
Mis gibi kokusuyla  
Ve, bilen bilir, tok tutmasıyla  
İşçiyi, öğrenciyi, fakiri doyurmak olsaydı tek derdim  
Her sabah, yaz kış, soğuk ve sıcakta onlara  
Bir de çorba verebilseydim*

*Sonra hava kararınca  
Yaptığım işten mutlu  
Vapura binip evime dönseydim  
Kendim aç olsam bile  
Onların tokluğunu görmüş olarak  
Yatağıma girseydim ...*

## ***Kaçma***

*Umudu hep canlı tutmak  
Canlı kalmaktan daha zorsa bir yerde*

*Güçse vicdanla yaşamak  
Tüm vicdansızlara rağmen hem de*

*Tek seçeneğe ağlamak  
Oradaki çocukların günlerinde*

*Kaç derdim oradan  
Arkana bile bakmadan*

*Ama oradaki çocuklar hatrına  
Yapamıyor işte bunun insan ...*

## **61. Sayfa**

*İşte geldi kitabın son sayfası  
Anlamadım nasıl geçti ilk altmış*

*Bazı sayfaların altı çizili  
Bazıları köşelerinden işaretli*

*Bir kısmı olsa da neşeli  
Kalanları gözyaşlarımla nemli  
Ay, yıl, basım tarihi belli*

*Hakkındaki yorumları öğrenebilmek için  
Mutlaka kitabı bitirmek mi gerekli?*



## *Suđ Birliđi*

*Kültürde, tarihte, bilimde  
Ahlakta, hayatta, sanatta  
Bir olamayıp da  
Bir olunca sadece suçta  
Küçük veya büyük de olsa  
Hayatımız bu işte baba:  
Ayaklarımızda kara pranga  
En özgürümüz bile parya!*

## ***Bitersiniz***

*Bilin ki tek umudumuz sizsiniz  
Yapamadık yapacakları biz:  
Okumadık, yazmadık yeterince  
Araştırmadık, bulmadık ah niye  
Görmedik, öğretmedik, öğrenmedik  
Sevmedik hiç belki de*

*Yapamadıklarımızı yapın siz  
Boşa çıkarmayın umudumuzu:  
Sevin birbirinizi öncelikçe  
Sevmezseniz öğrenmezsiniz  
Sevmezseniz öğretmezsiniz  
Kaybedersiniz dostlarınızı bile*

*Bitersiniz istemeseniz de ...*

## ***Kötü Alışkanlık***

*Akşamlar birbirini kovalıyor burada  
Sen benden gittiğinden bu yana  
Anlamıyorum nasıl yaşayabiliyor sabahlar  
Bunca gecenin zehrini içtikten sonra*

*Kışlar birbirini kovalıyor bakšana  
Senin güneşin uzaklaşınca  
Anlamıyorum nasıl donmuyor ruhlar  
Ya hepsi taştan  
Ya da sensizliğe çoktan alışmışlar ...*

## ***Olur Mu?***

*Olmadığını kabul etmezsen  
Olması için adım atmayacaksın  
Daha kötüsü nedir dersin  
Adım atanlara engel olacaksın*

*Olmadığını haykırırken evren  
Oldu diye karşı duracaksın  
“Acaba?” diye aklına düşen şüpheleri  
Hızla kovacaksın*

*Sen böyle bir iş yaptığını sanarken  
Olmayanlar çoğalacak  
Bir gün sahilde denize bakarken  
Yutacaklar seni, kurtaran da olmayacak!*

## *Sevdiğim*

*Yalnızlığı ekmeğim  
Yedim yedim bitiremedim*

*Sessizliği içtiğim  
Asırlardır tüketemedim*

*Cahilliği bildiğim  
Hâlâ öğrenemedim*

*İmkânsızdı sevdiğim  
Kavuşmadı ellerim ...*

## *Her Şey Farklı*

*Bir şeyler farklı bugün  
İnanmak çok zor gelse de  
Umudu bulduk biz yeniden dün*

*Atlar, bulutlar ve köstebekler kadar  
İnsanlar, insancıklar  
Çok uzun zaman sonra ilk defa  
Kıpır kıpır, ve cesurlar*

*Bir şeyler oldu dün  
Şair'in olacağını söylediği gibi tam da  
Kuşlar mı çok kanat çırdı  
Yoksa bir çocuk bembeyaz ahıyla dağları mı yıktı  
Bilemiyoruz, hiç bilemeyeceğiz amma  
Bugün, her şey, herkes farklı!*

## ***Büyü Emri***

*Geleyim mi diye soruyorsun ya yanıma  
Hiç gitmemen gerekirdi diyorum sana*

*Sen gidince bozuldu büyü  
Ve yukarılardan geldi emir  
“Çocuk olma, sen de büyü”*

*Başka ne denir daha?  
Terk ettiğin çocuk  
Yok artık buralarda ...*

## ***Temizmiş***

*Olmasaydı iyiydi tabii  
Ama bozmaz dedik kıoca gölü bir damla zehir*

*Sonra ikincisi, üçüncüsü geldi  
Görünüşte bir fark yok idi*

*Sayarken dört, beş, altı, yediyi  
Baktık kokusu eskisi gibi*

*Sekiz, dokuz, ondan sonrası oldu bir nehir  
Birisi çıkıp dedi: “Bizim gölümüz temizdir”*

*Doldurduk avuçlarımızı gölün suyu ile  
Sonra hastanede açtık gözümüzü, ah niye  
İçmeyecektik o ilk yudumu, demiştin ben size!*



## *Yetişemiyorum*

*Bırakma beni güneş  
Terk etme gökleri  
Sen gidersen yerini alıyor  
Karanlık canavarlar, sessiz, hileli*

*Koşardım gelseydi elimden inan  
Saatte 1260 kilometreyi  
Hep görebilmek için seni  
Ama yetişemiyorum işte  
N'olur bırakma beni!*

## *Yenecekleri Daha Fazla*

*Kimler baktı senden önce  
Bu şehrin silüetine elemle?  
Kimler ısırdı sigarasını  
Bu şehir onları da yendiğinde?*

*Mert dövüşmüyor o, hiç üzülme  
Yedikleri yeneceklerinden az bile  
Ama yine de, tüm namertliğiyle  
Dövüşmeye değer tek şehir o, akranları içinde ...*

## *Tatsız Tuzsuz*

*Tadı kalmadı yediğimizin, içtiğimizin  
Düşündüğümüzün, konuştuğumuzun  
Bir garip topluluk olduk istemeksizin  
Sanki emir gelmişcesine: “Nizamı bozun!”*

*Ağaca bakşan yine ağaç  
Kediye bakşan yine kedi ama  
Bakanlar çok farklı artık  
Bilemiyoruz da  
Biz nerde yanlış yaptık?*

## ***Olimpiyat***

*Göstermek istersen yeteneğini  
Var birçok alan, hepsi önemli*

*Fizik, satranç, matematik  
Güreş, yüzme, jimnastik  
Sanat, mühendislik, öğretmenlik  
Ve yüzlerce diğeri*

*Yetenekliysen ve sabırlıysan  
Ne olur hedefle en yüksekleri, Everest'i*

*Biz aşmaya çalışırken küçük tepeleri  
Ömrümüz tükendi gitti ...*

## *Yalancı Trafik İşaretleri*

*Son kavşakta yanlış yöne döndüğünü farkeden insan  
Hata yaptığını anladığı o an  
Sakince karşılar bunu aslında*

*Geri dönemeyeceğini bilir ama aynı kavşağa  
Ki artık ne yol aynı yoldur, ne de araba aynı araba  
Bu kârdır belki de hafızası olana*

*Her kavşakta yanlış yöne dönerek  
Var mıdır doğruya ulaşan acaba?*

## *Değer*

*Öğrendiğimizde insana değer vermeyi  
Çözülecek birçok problemimiz ivedi*

*Trafik, kirlilik, gürültü ve daha niceleri  
Besleniyor bu lanetten ki  
Çözemiyoruz hiçbirini ...*

## ***Doğa***

*Yağmur olmak isterdin susuz topraklara yağan  
Ama sel oldun yuvaları yıkan*

*Rüzgâr olmak isterdin yelkenleri dolduran  
Ama fırtına oldun gemileri batıran*

*Kar olmak isterdin filizleri doyuran  
Ama çığ oldun insanları boğan*

*Cennet olmak isterdin ya her zaman  
Cehennem oldun bak farkında olmadan ...*

## *Seç*

*Yalancı olmağıtansa aptal ol arkadaş  
Tek zarar verdiğin kendin olursun  
Almazsın kimsenin ahını sonra bak  
Yalanların ahıyla helak olursun*

*Aptalmış, anlamamış derler en kötü hakkında  
Yalancıymış, kandırmış demekten daha evla bu  
Mutlu aptal çok dünyada ama  
Mutlu yalancı pek yok bu zamanda ...*



## *Minyatür*

*Küçülüyor her şey çağımızda  
Arabalar, evler, telefonlar, bilgisayarlar da*

*Çevreye biraz dikkatli bakınca  
Anlıyor insan şaşkınlıkla  
Aklımız ve kalbimiz de uyuyor bu modaya galiba ...*

*Zamirli Őir*

*Ben  
Sensiz  
Evsiz  
Seninle  
Cennette*

*Sen  
Bensiz  
Nesiz?  
Benimle  
Nerede?*

## ***Karadeniz Sabri***

*Beslediyse de yüzyıllarca yığınları  
Azalıyor artık sundukları*

*Meşhur hırçınlığı tarihin armağanı  
Niye kızar ki bize, zor anlaması*

*Yine de büyüttük kıyılarındaki şehirleri  
Milyonlarca gözün ortak evi*

*Gazdan canavarlar saklıyorken derinliklerinde  
Yoksa bir asteroid çarpmasını mı beklemekte?*

## ***Totem***

*Hepimiz aynı rüyayı mı görüyoruz  
Ve ona hayat diyoruz*

*Yoksa rüya içinde rüyaya mı uyanıyoruz*

*Yoksa kâbuslarımız gerçek de  
Onlardan kurtulmak için mi uyuyoruz?*

## ***Bir Sokak Kedisinin Günlüğünden Bir Sayfa***

*Uyandım öğleye doğru  
Bir Aralık akşamı kıvrıldığım köşeden*

*Çevreme baktım, gerindim önce  
Başlanmaz ya güne tırnaklarımı bilemeden*

*Gittim suyumu içtim  
Ters çevrilmiş bir bidon eskisinden*

*Yemek yoktu lakın  
Ne yapsın ki bu kedi karnı guruldarken?*

*Ben eskiden de sapsarı ve tembeldim amma  
Yine de yemek koyarlardı sağıma soluma  
Farelerden korurdum ben de onları karşılığında*

*Şimdi fareler mecalsiz, ben ise iki beden küçülmüşken  
Yemek yok; kurusu ıslağı, balık kafası, makarna fazlası  
Hiçbiri yok, hiçbiri yahu mekânımda  
Ne etsem acep ben?*

Sapsarı tembelliğimle düşündüm, düşündüm  
Uykum geldi, bilmem ki neden  
Rüyada belki aç kalmam diye uykuya dalıverdim  
“En azından suyum var” diye mırıldanırken

Amma eskiden rüyalarımda görürken  
Sulu biftekler, kıca kıca lüferler  
Artık tek gördüğüm  
Demir yer, bakır gök, soğuk mermer  
Hayalleri bile terk edermiş kediye  
Midesi boşken meğer

Sizlerden duyuyorum artık her gün  
“Eko Nomi” imiş galiba benim açlığımın sebep  
Bir bulabilsem onu, neler yapardım ona  
Bir bilseniz ah neler

Siz nasıl oluyorsa bulamıyorsunuz onu  
Farklı değil bakşanıza mideleriniz benimkinden

Yok siz korkuyorsanız kendisinden  
Gösterin bana, bu sarı tembel kediye  
Kimmiş bu “Eko Nomi”  
Bir şey konuşacağım da kendisiyle!