

Kayıp Hattat 25



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 25

Umut Uludağ

Nisan 2019

*Copyright © 2019 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.*

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Pencere, Victor Borisov Musatov, 1886.

Eskişehir'e ...

Saygın

*Saygınun olmadıđı yerde
Gerçek sevgi de olmuyor, gelişme de
Saygısızlık getiriyor göstere göstere
Açlıđı, hem kalplerde hem de midede*

*O yüzden saygı duymacın doymak ise
Hem istediđine, hem de istemediđine
Ki onsuzluk aç bıraktıđı gibi seni
İnan ezecek senden sonrakileri de!*

Yağmurla Gelen

*Yağmurla gelmiştin
Ve sonraki yağmurla gittin*

*Toprak doyururken suya hasretini
Ben gideremedim ki sensizliğimi*

*O baharda çiçekler açtıracak dallarda dağlarda
Bense kara kavruk bakacağım onlara*

*Ve o yine kavuşurken yağmuruna gözlerin
Sen gelmeyeceksin*

*Bunu bilmek ve gelememek yanına
Belki de en büyük oyunu bana kaderin ...*

Müzik

*Müzik, güzel müzik var ya
Hem yapıları onlarca çalgıyla
Fiyakalı bir orkestrada
Hem de iki yaramaz elle
Paslı bir teneke kutuda
Şenlendiriyor kulaklarımızı
Biz dünyayı duymaktan bıktığımızda*

*Parıldayan metallere, vernikli tahtalar
Güzel kıyafetlerle bir salonda
Veya eprimiş bir gömlekle
Birkaç sokak kedisiyle bir köprü altında
Söylüyor aynı şeyi bize
“Sakın ümidini kaybetme!”*

Yarın ve Sen

*Yarın gelİrsin diye sen
Dünümü unuttum ben hemen
Ki o dünde kırmıştın kalbimi bin yerinden*

*Bugünüm yarınımı beklemekle geçerken
Tamir ediyorum ben kalbimi
Kırılmaya deęsin bari sen yine kırarken*

*Böyle böyle bugünler dün oluyor
Yarınlarsa bugün
Artık tamir olamayacak kadar kırılmasını
Bekliyorum kalbimin ben ...*

Sorulu Şiir

*Daha zaman var mı diyoruz hepimiz ey okuyan
En bilinçlimiz çok farklı değil en umursamazdan
Patladı patlayacak bir bombanın yanında
Rüyada gibiyiz yeşil çimenlerde kelebeklerle koşulan
En uyanık olmamız gereken zamanlardayız hâlbuki
Memleket, geçmiş, gelecek tehlikede olan
Ellerimizle, tırnaklarımızla kurduğlarımız yani*

*Hazırlan kaybetmek istemiyorsan onları
Akranlarını, aileni, çevreni, seni sen yapmanı
Zor biliyorum rüyadayken gerçeği görmek
İrak olsun demek yetmiyor inan
Rüyadan uyan, gerekiyorsa bir çuvaldız kullan*

*Merağ ediyorsun belki: “Bu şiir anlatıyor bir şeyi, ama neyi?”
İsrarla oku, tekrar tekrar oku çözmek için bilmeceyi
Sakın kolayca kaçma, çözmeden aman bırakma
İzdirap dolu olur bak sonra ati
Ne olur acaba birleştirirsen ilk harfleri?*

Yalnız İyi Güldük

*Gülüyoruz ağlanacak hâlimize
Bilemiyoruz da suç bizde mi
Yoksa işbu hâlimizi
Cehennemden hâllice edenlerde mi*

*Gülüyoruz, gülüyoruz, katıla katıla hem de
Çocuklar anlamıyor bir: “Bunlar deli mi ne?”
Kalanımız, yaşlısı, genci, gülüyoruz biteviye*

*Zenginimiz de gülüyor, işin ilginç fakirimiz de
Cahilimiz de, beş okul bitirmişimiz de
Eve girerken gülüyoruz, çıkarken evden bir de
Kahkahalar çınlıyor sokakta, işte, her yerde*

*Hepimiz mi delirdik yahu, baksanıza tek ekşiğimiz zil
Yoksa gülme hapı mı verdiler bize
Bu kadar gülmenin sonu hiç hayır değil
Diyeyim bakın ben size!*

Bu Neyin Sesi?

*Gemi yaklaşıyor hızla kayalıklara
İçinde bitmedi hiç kargaşa, kavgaya
Rahat da durmadık içinde yüzyıllarca*

*Denize attık can simitlerini tek tek
Yapmayın diyenleri yem ettik balıklara*

*Kimimiz deldi karinasını
Suyla boğdu alt katları*

*Kimimiz kırdı dümenini
Hayal oldu iskele sancak*

*Kimimiz bağırdı coşkunca
“Tam yol ileri, daha hızlı olursak kazanırız ancak”*

*Kayalıklara çarpan dalgaların sesi duyuluyor şimdi
Yolcuları aldı bir korku, herkes endişeli*

*Son hız yaklaşıyoruz kaderimize
Yapacak bir şey yok ne yazık ki
Bekliyoruz büyük çarpışmayı hep birlikte ...*

Kader

*Tokluğun kıymetini bilmediniz siz
İşte açlık geldi*

*Aydınlığın değerini bilmediniz
Karanlık doldurdu her yeri*

*İyiyi kıvdunuz ya evinizden
Kötüyü çağırdınız hiç düşünmeden*

*Açlığı, karanlığı, kötülüğü
Kaderiniz yaptınız siz
Kendiniz ...*

Arşiv

*Yapınca tekrar tekrar aynı hataları
Bulmak zor gerçekten cevabı:
Yok mu yahu bizim arşivimiz kullanışlı?*

*Var da yazmıyor muyuz olanları?
Yazıyoruz da bulamıyor muyuz sonraları?
Buluyoruz da okumuyor muyuz onları?
Okuyoruz da anlamıyor muyuz yoksa yazılanları?*

*Çünkü eğer anlıyorsak
Ve hâlâ hata yapıyorsak
Bir sorun var bizde, muhakkak
Ve olanlar galiba bize, müstahak!*

Tut Elimi

*Diğerlerinin kararıyla zengin olacağımıza
Fakir olalım ama kendi kararımızla*

*İnan n' olur bana
İlki ışıltılı gözükür ama zehirli
Hayat boyu doyurur bizi ikincisi*

*Varlık içinde yokluk yaşayacağımıza
Yokluk içinde esas varlıkla geçirelim kalan senelerimizi
Gel de tut elimi ...*

Anladım

*Bir çocuğun gözlerinde acıyı gördüm bugün
Kendi acılarım sönük kaldı yanında
Ağladım*

*Bir çocuğun gözlerinde azmi gördüm bugün
Kendi azmim yokmuş ya
Utandım*

*Bir çocuğun gözlerinde sevgiyi gördüm bugün
Ben hiç sevmemişim aslında
Anladım*

*Acıyı, azmi, sevgiyi aynı anda gördüm
Bana bakın iki ateş parçasında
Söleyin, ben artık nasıl yaşarım?*

Benim

Nerde benim ellerim?

*Evet senin kollarına bağlı olanları isterim
Tutunca benimkileri benim oldu senin ellerin
Yoksa bilmez misin*

Nerde benim gözlerim?

*Evet kâküllerinin altındakiler efendim
Benimkilere bakınca onlar da oldu benim*

Nerde benim kalbim?

*Evet göğsünün içindeki meleğim
Benimkine dokununca senin kalbin
Benim oldu görmez misin*

Unutma ey emanetim

*Benim ellerimi, gözlerimi, kalbimi
Kimsele veremezsin ...*

Yokmuş

*Büyümen lazım dediler
Küçük kalamazsın hayatta
Kandırmışlar beni hâlbuki
Yokmuş büyümenin ilgisi yaşla*

*Nice “büyükler” gördüm
En küçüklerden daha küçük
Ve nice “küçükler” gördüm
Doğdukları günden beri büyük...*

İtfaiye Yetiş!

*Bahçedeki ateş
Sıçramaz mı sandın evine, odana, koltuğuna?
Neden söndürmedin onu
İlk kıvılcımların farkına vardığında?*

*Yangın bu
Bir kova su yeterdi söndürmek için ilk dakikasında
Ama yedinci dakikada
Söndürecek hiçbir şey kalmayacak ortada
Elinde nehirlerin olsa da ...*

Görüyorsan Çalış

*Dünya böyleyken, dedi derviş
Çevre kirlenmiş
İnsanın insana eziyeti tescillenmiş
Gelecek ümitsiz hâle gelmiş*

*Madem gelmişsin bunları görmeye
Görmenin ötesine geç
Çalış onları düzeltmeye*

*Zor, çok zor biliyorum ama
Çalışmazsan eğer görüp de
Kalır hep bu dünya işte böyle!*

İlham

*Gelmeyince gelmiyor işte
Uğramıyor bazen ilham semtime*

*Düşünüyorum bir süre
Düşünmüşüm hepsini daha önce*

*Bakıyorum çevreme
Bakmışım da tüm gördüklerime*

*Geçmiş, gelecek, acı, neşe
Uğramış ilham onlarla zihnime*

*Varlık, yokluk, yalnızlık, aile
Hepsiyle kavuşmuş kalemim bembeyaz yârine*

*Hep unutmak istesem de
Bak hatırladım yine
Bir ben kavuşamamışım benimkine*

*Bu şiir de böyle bitiversin bari
Gözüme bir şey kaçtı tahminimce ...*

Sanmazsın Belki

*Neler olabileceğimizi düşününce İnci
Nelerden vazgeçtiğimizi
10 derece miyop düşüncelerle
Yok ettiğimiz mutluluğumuzu ebedî*

*Kapına gelip bağırma, istiyorum ama
Yapamıyorum işte, sanırsın diye deli*

*Sen şehrin bir ucunda
Ben diğerindeyken*

*Nefes alıyorum zorla
Dua edip dursun diye erkenden ...*

Sahipsiz Değil

Kuvvetliydi saldırganlar
Orduları eksiksiz
Rakip bile görmediler kendilerine
Kahramanlarımızı, aç, susuz, potinsiz
Millet için savaşan devlerle
Asla korkmadan bir saniye bile

Sahiplidir bu vatan, gösterdiler hepsine
Ölmeden eğilmedi hiç başları yere
Ne oluyor diyemeden mağrurlar
Meşaleler yandı Anadolu'da İzmir'den Kars'a kadar
Ege'nin, Akdeniz'in, Karadeniz'in rüzgârları
Zafere giden yolu aydınlatmaya başladı

Bensiz biz oldular
Uykusuz, ama değil zerre kadar umutsuz

Şikâyet etmeden yokluklardan
Aynı ülküye sarıldılar:
Fitrata ters esaret, paryalık
Ancak özgür olursa yaşar bu halk
Kalanı alçaklık!

Lakin bozguncular karışmıştı aralarına
Arkalarından vurdular onları, mertlik arama
Rüsvaları tepelemek de düştü onlara
Direndiler cephede, geride, metre metre
Aydınlanan yolu karartmadılar, kahramanlık bu işte!

Yaşıyorsak bugün, olmadan zincirlerimiz
Ülküye sarılanlar sayesinde
Zaferi tuğla tuğla oluşturup
En büyük binamızı inşa ettiler el birliğiyle
Namertliğin en büyüğü olur, olma sakın unutup

Atalarının emaneti binayı, yuvamızı
Lafla değil akılla, emekle, terle koru

Sakın kapılma rehavete
Ancak aptallar uyduğunu sanır düşmanlarının
Nelerin kaybedildiğini unutma, hangi fidanların solduğunu
Canavarların dişlerinin kimleri yoğurduğunu
Aydınlık bırak binayı, bulduğundan biraz daha fazla
Korkma bir de, sakın ama sakın korkma, korkma!

Yüz Tonluk Kelebek

*Kelebeğin kanadı ağır geliyor bana
Gözyaşları ise sanki sel
Yüreğimi taşıran son damla
Sen olacaktıydın daha dün kızadaki güzel*

*Her şeyin bir yıkılma noktası var bilirsin
Köprülerin, barajların, ağaçların ve insanların
Affet, buymuş senin de kısmetin
Benim yıkılışımın şahitliğini yaptın*

*Kalmak istemiyorsan enkaz altında
Kaç, kaç da kurtar kendini
Yıllar sonra, yağmur altında, İstanbul'da
Kelebeğten korkan adam diye hatırlarsın beni ...*

Karşılıksız Senet

*Borçluyuz sonraki nesillere
"Yaşanacak bir ülke" yazıyor
Onlara verdiğimiz senetin üzerinde*

*"Yok yahu, senetteki benim imzam değil ki" diyenlere
Sakın inanma
Hepimiz doğarken attık o imzaları
İstesek de, istemesek de*

*Ve zamanı geldiğinde
Veremezsek onlara senette yazanı
Dünyanın gördüğü en büyük hacizle
Karşılaşacağız hep birlikte!*

Soru Yanlıssa Cevap Doğru Olmaz

*Bardak boş mu, dolu mu
Fark etmeden önce
Her şeyin boşluğunu
Meşgul ederdi zihnimizi bu soru*

*Doldurmaya çalışırken boşu
Harcadık ömrümüzü yıllar boyu
Yine de bir milim bile
Azalmadı yokluğu*

*Denemek lazım belki de
Başka bir yolu:
Acaba içinizde
Bir çekici olan bulunur mu?*

Emekşiz

*Sevmek
O kadar kolay ki bunu söylemek
Ama sevmenin gereğini yapıyor muyuz
Kolay değil işte buna evet demek*

*Ülkemi seviyorum
Halkımı seviyorum
Şehirimi seviyorum
Onu seviyorum
Diyoruz amma*

*Sadece demekle kalıyoruz çoğunlukla
Getirmiyoruz hiç arkasını çalışmakla
Ki aslında sevmek ister çokça emek
Emekşiz sevmek de değil aslında sevmek!*

Yol Boyunca

*Edirne'den sabahleyin çıktım yola
Kahvaltıdaķı peynirin tadı hâlâ damağımda*

*Öğlen gibi vardım Tekirdağ'a
Serinledim Marmara kırsalında*

*Yürüdüm, yürüdüm, istikamet İstanbul ya
Bir çay içtim Beyoğlu'nda
Ve bir şiir okudum Veli'den usulca*

*Kocaeli'ne geçtim sonra
Fabrikalar gördüm ekmeķ veren insanıma*

*Sonra ver elini Sakarya
Toprakları verimli, suları lezzetli derya*

*Bolu'nun dağlarında aldım en güzel nefesleri
Teşekkürler loķantalarının mahir ustalarına*

*Sonra ulaştım Ankara'ya
Cumhuriyeti kıran şehire hayran kaldım bir daha*

*Konya'da gördüm bir nefis sofrayı
İnsanları has, buyur ettiler anında*

*Mersin'de gördüm güzeller güzeli Akdeniz'i
Meyve topladım neşeyle tarlalarında*

*Ve Adana, bütün yolların çıktığı vaha
Kebabından sakın uzak durma*

*Şehirlerin en kahramanına vardım sonra, Maraş'a
Saygıyla eğildim kayıplarının huzurunda*

*Gaziantep'di sonraki durağım
Gönül cennette kalmak ister ama
Bilirsin, yolcu yolunda lazım*

*Unutmadım Şanlıurfa'da içtiğim kahvenin tadını
İnsanlarının kardeşliğini, dostluğunu mutlaka tanı*

*Mardin'e geçtim sonra
Evlerini gördüm ikinci vakti hayranlıkla*

*Şırnak'ta anca yorulmaya başladım
Dayan dedim kendime, az kaldı sona*

*Ve sonunda Hakkâri'de uzandım kara toprağa
Yıldızlar ayna gibi parlaktı
Daldım bir derin uykuya
Uyanamadım da bir daha ...*

Yalnızım

*Sen de beni anlamadın
Yakınken uzaklaştın
Diğerlerinin yanlışını yaptın
Söyle niye a akılsızım?*

*Uzaktan sevemem ki ben seni
Gözüm görmezse kalbim unuttur çehreni
Dedim, yapma dedim değil mi
Neden gittin a pervasızım?*

*Yerine başka bir akılsız bulsam
İstemem aynı şeyleri tekrar yaşasam
En iyisi seni unutsam, sonra yine hatırlasam
Sensiz ben artık sonsuza dek yalnızım ...*