

Kayn Hattat 20



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 20

Umut Uludağ

Mayıs 2018

Copyright © 2018 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Arıcı, Ivan Kramskoy, 1872.

Aşkabat'a ...

Mavi Limanda Zaman

*Yalnız gelip yalnız gidiyorsak hayattan
Arada misafir olduđumuz yer
Bu mavi liman
Yalnızlıkla dolu olmasın
Yazık olur inan*

*Dostların olsun orada, ailen, arkadaşların
Sevinçlerin kadar üzüntülerin ve acıların
Zamanı gelip limandan ayrıldıđında
Fırtınalarda tutunacađın anıların ...*

İkinci Sıkıntısı

*Kavuruyor içimi bir ikinci sıkıntısı
Sanki gün boşa geçmiş de
Akşama varmak için erken gibi*

*Yetişememişim sanki günlük hayalime
Yarına bırakmak çözüm değil
Öğrenmişken dün ve öncesinde*

*Dönme be dünya, getirme İstanbul'a akşamı
Her akşamın hatırlatıyor bana
Hayalimden uzaklığımu ...*

Perona Fobi

*Geç kalıyoruz trenlere
Akıllanmıyoruz hiç üstelik de*

*Kaçtı birincisi, ikincisi, üçüncüsü işte
Dördüncüsü için bari erken gidelim perona diyenlere
“Aceleyle gerek yok” denince
İşte bakıyoruz ardından yine*

*Sonuç pek farklı olmayacak sanki
Beşinci ve ötekilerle ...*

Hayalet

*Zaman zaman
Hiç yokmuşsun gibi hissedeceksin dünyada*

*Kimsenin tanımadığı, kimseyi tanımayan
Bir hayalet misali sokaklarda*

*Her şey yeni, her şey ilginç gelecek
Kalmak isteyeceksin ısrarla*

*Bazen de
Yüzyıllardır buradaymışsın gibi hissedeceksin dünyada*

*Herkesin tanıdığı, herkesi tanıyan
Ve gördüklerinden acı duyan*

*Her şey eski, her şey yalan gelecek
Gitmek isteyeceksin o zaman da ...*

Sorun Aynada Mı?

*Yalnızlık hissi kaplıyor bazen tüm benliğimi
Fark etmiyor kaç kişi var çevremde
Veya kimler tutmuş elimi*

*Kurtulamıyorum bu histen
Ne yapsam, nereye gitsem ben*

*Belki daha ilginç
Baktığımda aynaya
Göremiyorum da hiç kimseyi ...*

İyottan Mıdır?

*Bazen
Özellikle de denize bakarken
Kim olduğumu unutuveriyorum ben*

*Dalgaların sesi
Ya da havadaki iyot esintisi
Belki de davetkâr ufkun ötesi
Siliyor sanki belleğimi*

*Ellerime bakıyorum
Gördüğüm birinin eli
Ayaklarına bakıyorum
Ve diyorum “Bunlar kimin ki?”*

*Bir şarkı mırıldanıyorum sonra
Sesim hiç duymamışım gibi*

*Gözlerim arıyor bana
Beni hatırlatacak birini*

*Ve seni görüyorum yanı başımda
Mavi atkın boynunda
Hatırlayıveriyorum kimin
Ve kim olmak istediğimi ...*

Her Neslin Problemi

*Kabul etmezsen problemlerini
Bulamayacaksın çözümleri
Ve onlarla boğacaksın gelecek nesilleri
Kendi problemleri yetmezmiş gibi*

*Kabul et, çözümün ilk adımı bu
Kabul et, tıynetinse cesaret
Kabul et, kandırma hiç kendini
Kabul et, çözüm yakındır elbet*

*Kendine yeter her neslin problemi
Yükleme çocuklarına seninkileri
Çöz onları, bırakma hiç sonraya ki
Çözümsüzlük devam ederse
Düşün ne olur torunlarının hâli ...*

Ankara'da Martı

*Ne yapıyorsun denizden bu kadar uzakta
Yurdun ortası burası, her taraf ova
İstanbul'dan mı geldin sen yoksa
Denizi bana hatırlatmaya?*

*Bilir misin, onunla gezerdik biz denizleri
Soğuk vapurlar ikinci evimizdi
Paylaşırdık akrabalarınla simitlerimizi
O kaldı denizlerde, terk etti beni*

*Unutmak için geldim ben buralara
Haydi git, hatırlatma acılarımı bana
Götür yanında getirdiğin deniz kokusunu da
O koku, hâlâ O'nun kokusu benim burnumda ...*

O Kadar Gittin Ki Benden

*Yetemiyorum işte, yetişemiyorum
Kollarımı koparana kadar uzatsam da
Sana ulaşamıyorum*

*O kadar gittin ki benden
Neredeyse hiç gelmemişsin sanacak bu beden*

*Ama beyin, işte o hatırlıyor geldiğini
Kopuk kopuk anıları biriktirmiş, bilmem ki neden*

*İşte mavi şapkalı bir yüz, inadına çilli
Karda içtiğimiz çay, Beykoz'daki hani
Ve bir sen
Hayatın ağırlığına karşın yine de gülümseyen*

*Haydi, anıların solmadan gel İnci
Devam edemeyiz biz
Onlara yenilerini eklemeden ...*

Serçemin Perçemi

*Sen göremesen de
Ağaçlar yemyeşildir gecenin en derininde
İstersen yak bir fener bak
Varsa cesaretin görülmeyeni görmeye*

*Sen bilemesen de
Gelecek evladır hep geçmişten
Ya da buna inanmak gerekir
Ulaşmak istiyorsan kaçınılmaz sona delirmeden*

*Sen duyamasan da
Mutluluk şarkıları söyler dünyanın tüm serçeleri
Şahit olsalar da bizim mutsuzluğumuza
Yemyeşil ağaçların ve geleceğin ümidi
Yansır onların minik gagalarına ...*

Kim

*Ben yapmazsam
Sen yapmazsan
O yapmazsa
Kim yapar gerekeni?*

*Biz yanmazsak
Siz yanmazsanız
Onlar yanmazsalar
Kim aydınlatır geceleri?*

*Yağmazsa yağmur çöllere
Gül hiç biter mi?*

*Gül bitmeyen yerde, söyle
Yaşamaya değer mi?*

Adam Gibi Dağ

*Bu dağlar hiç sevilmmez mi
Onlar ki sorgulamaz seni
Kabul eder olduğun gibi
Yermez kötülüğünü, övmez iyiliğini*

*Bu dağlar hiç geçilmez mi
Parçası olursun girince içine
Toprağın, ağacın, kurdun da evi*

*Bu dağlar hiç yenilmez mi
Ki yendiler senden öncekileri
Senden sonrakileri yenecekleri gibi*

*Bu dağlar hiç eğilmez mi
Dimdik durdular binbir felakette
Kökleri çok derinlerde, merak etme*

*Bu dağlar hiç bilmez mi
Ben biricik dağımı yitirdim
Karlıydı birkaç yıldır zirvesi
Sigara kıran gölgesine sığınmış idim*

*Bilmezler mi
Benim dağım da aynı onlar gibiydi
Geçilmedi, yenilmedi, eğilmedi nitekim ...*

Onu Boşver Bunu Al

*Dimyat'a pirince giderken
Bir sabah erken
Neşeliydi bizim usta
Yıl boyunca satacađı pilavları düşünürken*

*Varamadan daha Lübnan'a
Bir çete takıldı ardına
"Ne yapacađsın beş çeki pirinci?" dediler
"Biz dondurma verelim sana"*

*Ustamız saftı
Onlara kandı
Beş okka vanilyalı dondurmayla
Çölün ortasında kalakaldı*

*Sevinci şaşkınlıđa dönüştü
Bir müddet sonra
Erimeye başlamıştı
O mis gibi dondurma*

*Yiyeyim bari dedi
Bir okka
Boğazı oldu
Ben diyeyim taş, siz deyin kaya*

*Arabasını çeken atlar indirdi mideye
Kalanını iştahla*

*İyi gelmedi ama dondurma onlara
Hasta oldular birbiri ardına*

*Usta geri döndü
Yürümeye başladı evine, Konya'ya
Tek başına*

*Tövbe etti bir daha
Bulgurdan şaşmamaya!*

Üç Gülün Hikâyesi

*Bilemezdim güzelim
Pusu varmış yolumda
Çıkmıştım evden, sana kavuşmak için ben
Kavuşamadım ama, beni anla*

*Girdiğim bilindik arka sokaklardan biriydi
Karanlık, dar, sisli
Aklımda senin hayalinle yürürken
Önce üç ses duydum, sonra üç sıcaklık hissi*

*Kıpkırmızı güller açıyor şimdi tenimde
İkisi karnımda
Biri senin güzel başını koyduğun yerde
Kalbimin tam üzerinde*

*Güller büyüyor, renkleri akıyor sanki
Ve sıcaklıklar soğutuyor şimdi bedenimi
Ne çok isterdim tutabilmek narin ellerini
Senin sıcaklığın tutabilirdi belki hayatta beni ...*

Fasikül

*Hayatımızı yazdıđımız dergi
Kitap gibi upuzun olsun istedim
Yetmedi ama isteđim*

*Sen terk edip gittin beni
Tek fasikül var elimde Őimdi
Ne baŐı, ne de sonu belli ...*

Kurtar Beni

*Tam da olmak istemediğim yerdeyim
Sensiz, sessiz bu şehirde biçareyim
Yedi tepesini binlerce kez gezsem de
Sanki Sirkeci sahilinde prangalanmış esirim*

*Kilitlerimin anahtarları bir tek sende
Kanatıyor bileklerimi ve kalbimi her gün zincirlerim
Gel Kurtar beni beyaz incim
Gel de bu şehri tekrar sevebileyim!*

Senin Değil Onun

*Senin anlatabildiğin onun anlayabildiğiymken
Senin yazabildiğin onun okuyabildiğiymken
Senin gösterebildiğin onun görebildiğiymken
Çok üzülmeye eğer anlatamaz, yazamaz, gösteremezsen*

*Çünkü böyle gelmiş, böyle gider ya bu düzen
Pek bir şey gelmedi, gelmiyor, gelmeyecek elinden!*

Bitmiş

*Sen bensizken
Buldun mu bari aradığımı
Ben sensizken
Kaybettim çünkü benim olanı*

*Şehrimiz nasıl dersen
Hani bir eylül akşamı
Ellerimizi birleştiren
Sorma hiç oraları*

*İstanbul bizsizken
Vermiyor o eski tadı
Hikâyesi bitmeyen şehirken
Gidivermiş sanki yazarı ...*

Çay İçelim Mi?

*Bir akşam daha
Bir akşam daha sensiz
Bir akşam daha sensiz İstanbul'da*

*Oturuyorum karanlıkta
Işıkları hep sen açardın ya
Elim varmıyor dokunmaya*

*Akşam esintisi havalandırıyor perdeleri
Bu saatlerde hep çay içerdik biz seninle
Değil mi?*

*Azalırken sokağın sesleri
Daha çok duyuyorum zihnimdakilere
"Değdi mi?"*

Güneşi İzle

*Sabahın ilk ışıkları
Göründü senin yaşadığın taraftan
Aydınlandı parkımızın kapısı
Ve kedilerimizin yuvası
Fırladılar dışarı, kalmadı hiç uyuyan*

*Ki o parkta karşıladık yüzlerce ikindiyi
Seninle beraberken saatler saniye gibiydi
Arıyor bak Benekli'yle Pamuk seni
Bir de grimsi, hani dizlerinde oturan*

*Gel, bekletme artık bizi
Bak kedilerin duymak istiyor billur sesini
Ulaşmak için buraya takip et güneşi
Gelmezsen biteriz, yok bizde yalan!*

4+5+6+7=?

*Gün dünyanın her yerinde
Yirmi dört saat sadece*

*Biz harcayınca dördünü trafiğe
Beşini dediğoduya
Altısını çalışıyor gibi yapmaya
Yedisini de uykuya
Geriye ne kalıyor acaba?*

*Yeter mi, bir sor kendine
Geriye kalanlar hiç ilerlemeye?*

Nafile

*Ben büyüdükçe
Sevinçlerim küçülüyor
Ve şaşkınlıklarım
Bir kadının arkasından bakakalışlarım*

*Ama büyüyor acılarım
Ve pişmanlıklarım
Bir kadının arkasından haykırışlarım*

*Ben büyümeyeyim, artık yeter dedikçe
Büyüyorum işte, nafile ...*

Halka

*Her dakika
Uzaklaştırıyor beni senden
Ve yaklaştırıyor beni sana
Bu nasıl iş dersin
Hiç tanımamışsın beni aslında!*

Kal

*Yalanlı hayattan
Bir hayal çıkıyor
Ve bir yanıt
Geriye kalan mı?
Al!*

*Sensiz benden
Bir biz çıkıyor
Olsa da kalbime zıt
Geriye kalan mı?
Ağlatır seni sensen, kal!*