

Kayıp Hattat 2



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 2

Umut Uludağ

Şubat 2015

*Copyright © 2015 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.*

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Evsiz, Thomas Benjamin Kennington, 1890.

Kalanlara ...

Kaynak Hatırat 2

Umut Uludağ

Karanfil

*Kokusu cezbeder önce, yoğun ve derin
Renkleri şenliğidir yaşlanmış gözlerin*

*Dans eder tüm güzelliğiyle elimizde
Anıları kalbimizin derinliklerinde*

*Yakışır ellerine biricik sevdiğimin
Bir çiçek olsan adın bu olurdu senin ...*

İstanbul

*Şifrelerini çözmeye kimsenin gücü yetmedi
Çağların gizemi arka sokaklarında gizli
Deneyenler oldu gerçi her zaman
Sonuca yaklaşan birkaç fani
Sonuca yaklaşmamış olmayı diledi ...*

*Dünyada var mı başka şehir
Ünü hem tarihinden hem geleceğinden gelir
Fethini düşlemiştir komutanlar her an
Kısmet oldu ona, Fatih Sultan Mehmet Han
Yanında da binlerce yiğit, binlerce kahraman ...*

*Kıymetini bilmeliyiz bu güzel şehrin
Gözün görebileceği en değerli mücevherin
Unutmamalı ki, bize emaneti o sonraki neslimizin ...*

Yolda Geen mür

*Tükettiđin yollar izler bıraktı gözlerinde
Çocuk, eř, anne, baba umutları hep seninle*

*Tařıdın dünyanın yükünü sorgulamadan
Etmeden kaderine isyan bir an*

*Ailen evlerinde, sen kar içinde Bakü'de
Biraz daha dayan, yolun sonu Duřanbe ...*

Affet

*Baharda dünya güneşe, ben sana uyanırdım
Beraberken bilemedim kıymetini, affet, yine yanıldım*

*Gözlerini görmem yeterdi nefes almam için
Yine de kırdım seni, soruyorum şimdi, niçin*

*Biliyorum sebepsizce bozdum, yaktım, yıktım
Ben değildim o, inan hayat pınarım ...*

Hangisiyiz?

Gidenler

Bazen isteyerek, bazen de şartlardan
Bıraktılar bizi, evimiz bu kıoca han
Odaları değil ama, kalbimiz hep vuran

Kalanlar

Geçici olarak buradalar
Sorulmadı istekleri şimdiye kadar
Geridekiler için biraz daha dayanmalılar

Gidemeyenler

Kalanların büyük çoğunluğu
Kavuşmak daha önce gidenlere umudu
Kararlarını vermişler ya, onlara ne mutlu

Kalamayanlar

Bir bakın çevrenize, emin olun birkaç tane var
İki arada bir derede derler ya, hayatları hep inkar
Ne yazık ki, kapı diye baktıkları hep duvar

Gidenler mi mutlu, kalanlar mı

Gidemeyenler mi huzurlu, kalamayanlar mı
Unutma ki dönülmez bunların sadece birinden
Haber alan olmuş mu hiç gidenlerden ...

Güneşe Bakın Çocuk

*Güneşi gibiydin hayatımızın
Sensiz olmazdı geceler, günler
Sen ısıtırdın bizi, getirirdin ekmeği
Korurdun karanlıktan, gece dolaşan canavarlardan*

*Ve aynı güneş gibi, çok yaklaşamazdım sana
Bakamazdım bir de doğrudan
Kavrulmak veya kör olmak korkumdan ...*

H₂O

*Sonuçta iki hidrojen bir oksijen ama
Hayatın kaynağı bütün dünyada
Bilim insanları sevindi kalıntıları bulununca Mars'ta
Mucizeleri bulunmaz değme sihirbazlarda*

*Donma ve kaynama sıcaklıkları benzemez yakınlarına
Katı hali yüzebilir sıvısında
Boşuna almadı evrensel çözücü adını
Hem fizik hem kimya gerekli anlamak için sırlarını*

*Hafızası olduğu bile bildirildi
Çevresinde konuşulanlara göre üzülüp sevindiği
Olmasına rağmen her yerde ve hepimizde
Bu kadar az bilinmesi şaşırtıcı değil mi?*

Yađmuru Beklerken

*Camdaki çıtırtılar haber veriyor geldiđini
İnan ekinler kadar kalpler de bekliyor seni
Kirlendi yollar, tarlalar ve ruhlar
Mevsimler önce gittiđinden beri ...*

*Mahrum etme bizi bolluđundan
Ardından gelen toprak kokusundan
Sensizken tüm dünya naçar, inan*

*Bir tek senle azalır kuraklıklar
Fakat kavrulursa yokolur ruhlar
Kurtulsa da belki tarlalar ...*

Fotoğraf Karesi

*Belki rengi solmuş, köşeleri tutulmaktan yorulmuş
Artık anlattığı hikâyeleri dinleyen de yokmuş*

*Yeni nesil alışmış renklilerine
Gördüklerinde soruyorlar çevredekilere “Bu da ne?”*

*Görebilenler için anlattıkları dolduruyor ciltleri
Unutmayalım, hepsi tarihimizin şahitleri
Korumazsak, anlamazsak, dinlemezsek
Kaybedeceğiz beklediğimiz geleceği ...*

Son Elçi

*Günler dönerken geceye yedi tepeli şehirde
Başlar ağrıları kalbimin yalnız evimde
Başkalarına derler hiç uyumayan şehir
Maharet uyumamakta değil, teselli etmektedir*

*Bilir misiniz ayrılıkların çok yakıştığı şehirler vardır
Ayrılığın hüznüleri azaltır, hayır
Sen değilsin onlardan, bilir her ayrılan
İşte artıyor eziyetim an be an
Ne olur söyle ona, gelir belki seni duyan ...*

Iřık Treni

*Anladın mı řimdi, neler hissettiđimi
Bütün bu kavgalar, söyle, gerekli miydi*

*Görseydin tünelin ucundaki treni
Bir kez yaklaşınca tutmaz ki artık freni*

Bak işte, parçalandı ikimizin de kalbi ...

Uyanış

*Nihayet geliyor dağlarımıza bahar
Bitiyor işte soğuk, buz ve kar
Uyanıyor çiçeklerle birlikte topraklar
Görebilirsen burada bir mucize var*

*Toprakların altı da üstü gibi neşeli
Ulaşmak için güneşe, filizler hep istekli
Hepimize örnek olmalı onların azimleri
Hangimiz böyle hasretle karşıyoruz güneşi?*

Çözümsüz Bulmaca

*Her kar tanesi diğerlerinden farklıymış diyorlar
Sen de her gün farklı olmak zorunda mısın?
Kar sonunda olur da hep serin sular
Seni anlamak için didinen bana, söyle, reva mısın?*

*Tam açtım derken suratıma kapanan kapılar
Pencere sanıp ışık gelsin diye beklediğim duvarlar
Susturmaya çalışsam da fısıldıyor kalbim
"Bu işte bir terslik var"*

*Bulmaca bile bir kez çözülür
Yoruldum ben seni çözmekten ey zalim yar ...*

Sonrakİ Çağ

*Teknolojik gücümüz manevi gücümüzün önüne geçti
Demİşti, M.L. King Amerika'da*

*Aynıı her ülkede olabilir aslında
Teknoloji çağında*

*İsimleri bile seçmişiz maddeden:
Taş, tunç, demir, bakır
Ya da ilk, orta, yakın varken
Yardım, anlayış, sevgi, hayır
Onlardan sonra mı gelir?*

Kalbi Sağır

*Duyabiliyor musun notaların gizemini
Herkesin anlayabileceği evrensel dili*

*Duyularımıza tercüman her bir şekli
Etkilenir, taştan değilse, insanın kalbi*

*Anlamak istersen tüm söylediklerini
Hem kendi kulağını aç, hem kalbininkini ...*

Foton Fakirliği

*Akşam çökerken köylerimize
Düşün onlar niye zifirde diye*

*Başkalarının köyleri niye aydınlık
Bu kadar yakındayken elektrik artık*

Yoksa, bizim içimizde mi karanlık?

Urfa'ya Aşık Martılar

*Benim sana aşkım, gördüğüm tek tip
Anlıyorum şimdi, gariplerden de garip*

*Yakınımdayken kıymetini bilmeyip
Uzaklardayken de hasretini çekip
İmkansız istemekmiş kaderim*

*Ama öğrendim ya en sonunda
Bir kez aşık olduysan Urfa'ya
Bırakman gerekir denizi İstanbul'da ...*

Haikımut

*Beş yedi beş var
Japonca haikıda
Türkçesi bu da*

*Kısacık şiir
Anlatır mı her şeyi
Bazen evreni*

*Çocuklar derste
Gelecek ellerinde
Sabrederlerse*

*Düştü örümcek
Yine ördüğü ağdan
Son kez gelecek*

*Kelebek vardı
Bir gün sonraysa yalnız
Kopuk kanatlar*

*Uçarım dedi
Cesaretliydi belki
Dönmedi geri*

*Sen misin dedi
Ah bir bilsem deyince
Terketti beni*

*Bağırđı annem
Vazo düşmanı bana
Kırıldım sonra*

*Tuttum elinden
Hiç değışmedi dünyam
Yalancı şair*

*Sis sırasında
Av kokuyla bulundu
Hiç görüş yoktu*

*Her şey yok oldu
Fukuşima'da martta
Dua onlarla*

*Ben sen o varsa
Vatanımız içinde
Biz bittik bile*

*El Kindi çözdü
Çözölmez şifreleri
Dahi Kufe'li*

*Alef tav bet şin
Hep şifrelemek için
Çözümü bildin*

*Enerji nehri
Gökte akan bu teller
Elektron içli*

*Kuruldu devlet
Çok savařlardan sonra
Bize emanet*

*Önlük üstünde
Laboratuvarında
Umutlar sende*

*Sana emanet
Değerli öğretmenim
Tek hazinemiz*

*Dalga iletlen
Yere iyonosferden
Bu “deprem” kimden*

*Tunguska'da siz
Keşin deneydeydiniz
Saklamak yersiz*

*Geliyor gece
Yorgun ruhlara ece
Sabah peşinde*

*Isparta niye
Durdurmak atomları
Kolay deđilse*

*Koru onları
Gidecek tek hazinen
Daha beklersen*

*Her yerde seller
Bozuldu hep mevsimler
Göklerde eller*

*Doksan dokuzda
Gitti binlerce can
Herkeſe canan*

*Enerji dolu
Silme kuzey ve gúney
Biz hep sorunlu*

*ŒimŒekler geldi
Kızgın gúklerden yine
YanlıŒlar nerde*