

Kayn Hattat 16



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 16

Umut Uludağ

Ağustos 2017

Copyright © 2017 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Ayçiçekleri, Vincent van Gogh, 1888.

İsfahan'a ...

Yüz Yıl Sonra

*Okuyorsan bu mısraları 2117'de
Sevin öncelikle
İnsanlık yok etmemiş demek ki kendini
Yüz senede*

*Yaşasaydın bizimle birlikte
Anlardın sevinilecek bir şey olduğunu
Sadece bunun bile*

*Sorunlarınız yoktur umarım
Varsa da bizimkilerden ufaktır belki*

*Suçluyorsan eğer onlar için geçmişi, öncekileri
Senin zamanının koşullarıyla yargılama n' olur bizi*

*Bil ki senin mısralarını da okuyabilir
2217'de birisi ...*

Suç Kimde?

*Fizik bilmediğimiz için bu durumdayız
Her etkiye karşılık bir tepki var hâlbuki
Ve yoktan var edilmiyor enerji*

*Kimya bilmediğimiz için buradayız
Çöpten elmas üretemez hiçbir tepkime
Ateşle barutu yan yana getirmemek lazım bir de*

*Biyoloji bilmediğimiz için buradayız
Yediğimiz, soluduğumuz zehirli ise, zehirleniriz tez vakitte
Üretirsek on kişiye, on birinci ve sonrası aç kalır hâliyle*

*Matematik bilmediğimiz için buradayız
 $a < b$, $b < c$ ise, $a < c$ her zaman
 $2+2$ de 5 değil ne olur artık inan*

*Ah fen öğretmenleri
Bütün suç sizde
Ya da sizin fen öğretmenlerinizde ...*

Uyanmadan Bir Dakika Önce

*Neler geçiyor acaba aklımızdan tam o an
Neredeyse yarı ölüyken hareketsiz yatan
Yaşama dönmek üzere olduğumuz zaman*

*Hangi düğme açılıyor
Hangisi kapanıyor
Kim tarafından?*

*Biz unutturken günün eziyetini an be an
Kimdir bu görevini hiç unutmayan?*

Sorma

*Kandırmıyorsun değil mi beni diye soruyorsun ona
Yok diyor, konuşmam ben yalan asla*

*Emin misin diyorsun bir daha
Merak etme diyor, bırakmam seni yarı yolda*

*Duracaksın değil mi sözünde diyorsun da
Tabii diyor, bizde söz her şeyden evla*

*Ve geçmeden aradan hafta
Buluyorsun kendini kalmış yarı yolda
Yağmur altında
Yalanlarla tutulmayan sözler hâlâ aklında*

En iyisi artık sorma ...

Sabıka

*Ellerin benim hakkımdı bir tanem
Gözlerin benim*

*Kapıyı çarpıp gitmelerin kadar
Pişman olup gelişlerin*

*Mutluluğun da benimdi
Gözyaşların da gözlerimin*

*Bazen kalbimi kırsa da
Hırçın kelimelerin*

*Hepsini çaldın benden
Ah en büyük hain*

*Mutlu musun şimdi çalıntı ellerinle
Bilmez misin hırsızlar gider nereye
Nasıl çıkarırım seni hapisten
Söyle, niye?*

Beddua

*Ben daha başlamamıştım koşmaya
Baktım diğerleri fersahlarca uzakta*

*Birkaç adım attım istekli
Yüzyıllarca hareketsizlikten sonra zor geldi*

*Sağımdan solumdan yepyeni oyuncular geçiverdi beni
Kalpleri azimli, adımları ivedi*

*Yoksa en sonda mıyım ki diye
Sorular kemiriverirken zihnimi*

*Oturuverdim yere
Nefes nefese*

*Öndekiler mi?
Takılıp düşerler hepsi belki de?*

Kardeş

*Aynı yuvada misafirdik seninle
Aynı ekmeđi yedik
Aynı şarkıları söyleyip
Aynı acıları çektiđ*

*Senin büyümeneye ben şahittim
Benim büyümemeye de sen
Anne-baba yaşatırken yuvayı
Nereye gitti yıllar bilebilsen*

*Kendi yuvalarımızı kurduđ sonra
Oldu evlerimizde misafirlerimiz
Onlar uçup gitmeden evvel
Yıllar gitti bilinemeyen*

*Gelseđ de artık altmışlarımıza
Unutma hâlâ kardeşiz biz
Ötelerde buluşuruz belki bir daha
Yine aynı çatı altında
Anne-babamızın yanındayken ...*

Pulsuz Mektup

*Bir mektup yazabilsem
Yirmi sene önceki hâlîme*

*“Her şey boş diyeceksin gelecekte”
“Bu cümleyi kırmadan önce”
Derdim
“Çalış, sev, oku, al, dene”*

*Değişmeyecek varacağın durak belki de
O durağa gelene kadar
Sıkılmayacaksın hiç değilse ...*

Gözlerle Yazılan Mektup

*Yağmurda karanlık sokakta yürüyorum
Gözlerin arkamdan geliyor, biliyorum
Geriyeye dönüp bakmak istiyorum
Seni görürüm diye korkuyorum*

*Görürsem gidemem çünkü seni
Gözlerin hapsedince gözlerimi
Anla ne olur, benim gitmem gerekli*

*Kalırsam mutluluk uzak ikimize de
Denedik, kader gülmedi bir türlü bize*

*Düşünmüyorum inan kendimi seni düşündüğüm kadar
Anlayacaksın belki hemen, belki daha yıllar var*

*Senin için senden vazgeçiyorum
Yanımdaki mutsuz sen yerine
Benden uzak ama mutlu sen'i takas ediyorum
Korkuyorum ...*

Güney Özlemi

*Hiç anlamadın belki ama
Sen Meksika'ydın benim için*

*Koşarak sana kaçardım ben
Arkamdan yaşamın haydutları kovalarken*

*Rio Grande'yi geçmek gibiydi kapıdaki eşiğin
Oradan sonra işlemezdi bana
Ne kurşun ne de bozuk düzen*

*Soluklanırdım, canlanırdım sende
Kuzeye bakardım bir de
Geride kalmış düşmanlarıma değin*

*Sen gidince kalmadı artık kaçacağım Meksika ya
Bekliyorum haydutları, altıpatlar boş lakın ...*

Damla

*Bir yağmur damlası olmak isterdim
Okyanuslara doğru koşan*

*Alabildiğine kimliksiz
Milyarlar arasında sessiz
Gökyüzünde süzülüp izsiz
Vatanına kavuşan*

*Bir yunusun gözyaşı olmak isterdim sonra
İnsanlarınki ağır gelirken bana
Onun sevincine veya hüznüne ortak olup
Diplere doğru çıkmamak üzere batan ...*

Yılları Kaybedip Saniyeleri Sayanlar

*Sen bu mısrayı okurken
Geçiverdi birkaç saniye ömründen*

*E bak devam ediyorsun hâlâ
Belli ki bekliyorsun şiirin sonunu merakla*

*Uçuverirken saniyelerin kol kola
Onlardan en fazla birkaç milyar tanen var
Hatırla*

*Hesabını yapabilirsin bu şiirin
Onbeş, yirmi saniye taş çatlarsa*

*Nereye gitti hesapsız yılların senin
İşte bu cevaplaman gereken soru aslında ...*

Yarın

*Hep sen varsın diye bugünden sonra
Erteledim hep bugün yapamadıklarımı sana*

*“Yarın daha çok düşüneceğim”
“Yarın daha çok yürüyeceğim”
“Ve daha çok seveceğim”*

*İşte bu umutlarla katlandım
Bugünlerin zindanına*

*Sensiz bir bugün yaklaşıırken ufukta
En sonunda
Yapamadıklarım dağ gibi birikmişken ruhumda*

*Hazırlanmaya çalışıyorum
Artık ne kadar hazırlanırsa ...*

Buz Dağıml Arayan Sandal

*Yalnızdım önce buzlu okyanuslarda
Nereye gideceğimi bulmaya çalışırdım
Bakarak yıldızlara ve aya*

*Sonra sen çıktın karşıma
Ve güneyi gösterdin bana
Sandalım döndü sıcak yurtlara*

*Tehlikeli boğazlardan geçtik birlikte
Buz dağlarını atlattık dikkatle
Ve çıktık açık denizlere*

*Fırtınalar korkutmadı bizi
Çünkü ellerimiz hep birlikteydi
Köpek balıkları bile boğamadı nefeslerimizi*

*Görünmüştü artık sıcak kumsallar ufukta
Tam yaklaşıyorduk kıyıya
Bırakıp gittin beni
Kaldı sevincim kursoruğmda*

*Madem birlikte varamayacaktık
Hayalini kurdüğümüz kumsallara
Keşke bıraksaydın buzlar arasında beni
Göstermeseydin hiç güneyi*

*O güneyler kutup oldu benim için
Sen bırakınca ellerimi ...*

Neden Vazgeçmişim

*Nereden başlasam bilemiyorum
Lise yıllarından eski dostum*

*Koptuk'ya birbirimizden üniversitelere dağılınca
Siz ikiniz Ankara'ya
Ben ise İstanbul'a*

*Bıraktım onu düşünmeyi
Arkadaşımın aşkıydı sonuçta*

*Aramadım ikinizi de yıllarca
Biliyorum şimdi bakınca çocukça
Ama o zamanlar tek doğru buydu
İnan bana*

*Çok sonra öğrendim ki
Siz de kopmuşsunuz birbirinizden*

*Ah ne yaptın dostum sen?
Senin için vazgeçmiştim ben
Dünyadaki tek çiçeğimden ...*

Göç

*Göçmen bir kuş olsaydım göklerde
Bırakıp zincirlerimi geride
Başlasaydım uçmaya özgürce*

*Durmasaydım hiç yemek, su, dinlenmek için
Gitseydim gidebildiğim kadar ötelere
Ufuk çizgisi olsaydı tek hedefim*

*“Yeter artık benden bu kadar” dediğinde kalbim
Karışsaydım yokluğa sessizce
Son borcunu öderken nefesim ...*

İkinci Hapsi

*O kadar zor ki unutmak seni
Ellerim ararken ellerinin hararetini
Gözlerim ararken gözlerinin sevincini
Kalbim ararken kalbinin dinginliğini
Kendi adımları unutmak gibi sanki*

*Hatırlarken seni her ikinci vakti
Ellerim soğuktan kıvrılmış
Gözlerim yaşlarla ıslanmış
Kalbim yanardağlar gibi taşmış
İken ey sevgili
Tek senin adın dökülüyor dudaklarımdan: İnci ...*

Hâlâ

*Niye sevdim seni
Neden tuttum ellerini
Apaçık görürken ey sevgili
Cellatım sen olacaktın, belliydi
Cevap veremiyorum şimdi*

*Darağacıma nasıl yürüdüm
Nasıl düştü sandalye
Keskin pamuklar serili yere
Hatırlamıyorum bile*

*Dolaşıyorum şimdi yeni bir âlemde
Lanet ediyorum da hep kendime
Çünkü hâlâ, hâlâ senin adın var dilimde ...*

Git

*Bu kıoca şehir dar geliyor iğimize
Çok tarihimiz var çünkü içinde*

*Bir zamanlar arşınlardık ya sokaklarını birlikte
Yağmurunda gülerek yürürdük
Tek şemsiye ile*

*Severdik ya hani kedilerini
İsimleri bile vardı: peynir, zeytin, incir reçeli*

*Aç olsak da martılara verirdik tüm simitimizi
Doyardık biz vapurun sesiyle*

*Görünce şimdi bir yağmur, bir kedi, bir vapur
Aklıma sen düşüyorsun önce
Sonra da senin nefes aldığın
Bu şehirde bir yerlerde*

*Biliyorum bırakmak zor bu şehri ama
Ne olur git, git, geri dön İzmir'e ...*

İstiklal Caddesi'ndeki Kestaneci

*Karışırken senin ızgaranın kokusu caddede
Kıtaba, kebaba, parfüme
Ve onları getiren çöpe, tere
Kokular senfonisini sen yönetiyorsun, dinle*

*Diğerleri doldururken hayatlarını sadece bir kesimin
Kıymetini bil
Çünkü sen
Hepimizinsin!*

Ayraç Kıtlığı

*Bitmemiş kitaplar bıraktım hep arkamda
Bazısını anlamadım, sıkıldım birkaç sayfada
Bazısı okuduğum kadar sayfa ekledi sonuna*

*Bir kısmını çaldılar benden
Bir kısmını ben kaybettim
Yoktu aslında neden*

*Şimdi aklımda tüm okuduklarım
Karmakarışık, darmadağın
Giriş, gelişme, sonuç tek aradığım ...*

Lacrima Pluvialis

*Yağmur yağsın diye dua ediyorum
Çünkü sadece o zaman ağlayabiliyorum*

*Şaşıyorlar saatlerce yağmurda yürümeme
Bilseler göz yaşlarımı harmanlıyorum ben göklerinğine
Kimse ağladığımı farketmesin diye*

*Yağmur sonrası sokaklarındaki birikintilerin
Hepsi gökten gelmiyor
Bilmeseler de ...*

Fizik(çi) Aşkı

*Solucan deliğinden geçmem gerekiyordu
Sana ulaşmak için
O kadar uzaktın bana sevgilim*

*Yolumda kara delikler vardı
Işığı bile hapseden
Onlardan kurtuldum
Lakin zordu kaçmak antimaddeden*

*Görelilik kuramına göre yanında olmam gerekiyordu
Ama ikilikten midir nedir
Sen varken ben yoktum
Ben varken sen yoktun*

*Ben elma yemek istemiştim seninle beraber
Newton mekaniği dersleri neyime yetmiyordu
Bahçeler elma doluydu
Öğrenmeseydim keşke ötesini okuldayken ...*

Serçe Banyosu

*Yağmur suyunda yıkanan ufacık serçe olsam
Arınabilsem tüm kirlilerimden, onlarla hayat yok
Bir o yöne, bir bu yöne suları sıçratsam
Mutlu olurdum, hiç olmadığı kadar çok*

*Sonra gider kurulanırdım bir pencere eşiğinde
Belli mi olur, belki buğday koyardın önüme
Teşekkür ederdim tüm minikliğimle
Gözlerine bakardım, anlardın kim olduğumu belki de ...*

Mavi Gözlü Dev'e

Ben kayın ormanı gibiydim ey sevgili
Geceleyin bakınca karanlığından korksan da
Hep davetkâr gündüzleri

Yazın dopdolu ve yeşil deli
Kışın ayaklarında sarı şiltesi

Bir orman ağaçlarından büyüktür demiştim değil mi
Sense birkaç kavruk ağacıma bakıp yargıladın beni

Uzak oluverdim birdenbire evine
Kestin serin gölgede yürümeyi

Senden sonra kundakçılara kaldı dallarım
Hani seni sımstık sarardım
Küçük bir kıvılcım alev oldu yaktı ciğerimi
Artık hep kapkarayım
Hem gece hem gündüzleri ...