

Kayn Hattat 15



Umut Uludağ

Kayıp Hattat 15

Umut Uludağ

Temmuz 2017

Copyright © 2017 Umut Uludağ
Tüm hakları saklıdır.

www.umutuludag.com

Kapak resmi: Güz Ormanı, Fyodor Alexandrovich Vasilyev, 1873.

Mardin'e ...

Gözlük

*Sevdiğilerimden daha fazla gördüm seni
İki mercekle bir de çerçevesi*

*Lisede başladı seninle birlikteliğim
Bitince sınıfın en arkasından en önüne zorunlu seferim*

*Tahta yakınlaştı ama ellerim uzaklaştı benden
Oturmaya başlayınca burnumun üzerinde sen*

*Çok iyi değildim futbolda gerçi ama
Yine de oynardım ara sıra
Saha kenarından kurtulamadım senin yüzünden*

*Yağmurda parmaklarım silecek olurdu
Kantinlerde buharlanman da sinir bozucu*

*İlk aşkıma bile daha yakındın hep benim gözlerimden
Baktım göremiyorum onu
Takmak seni zorunlu oldu her dem*

*Kaç kere kırıldığını, kaç defa çizildiğini
Hatırlamıyorum bile şimdi*

Tek hatırladığım

“Yahu bir cam nasıl bu kadar pahalı olur ki?”

Aramızda oluştu sonunda bir optik kardeşliği

Sen ışınları kırdın

Ben temiz tuttum hep seni

Yaklaşırken şimdi seferlerin en yücesi

Soruyorum kendime:

Sensiz ne yaparım ben ötelerde

Nasıl bulacağım yolumu bu gözlerle?

Arama

*Kapılar arıyordum güzel bahçelere açılan
Kapkara duvarlar buldum*

*Evler arıyordum neşeyle dolan
Yalnız hapishaneler buldum*

*İnsanlar arıyordum halimden anlayan
Kurumuş kalpler buldum*

*Eşler arıyordum teklifi yıkan
Zıtlar arasında sessizce boğuldum ...*

Kafesine Âşık Bülbül

*İlerliyoruz kaçınılmaz sona doğru
İstemiyoruz bunu, doğru*

*Ama bir şey gelmiyor elimizden
Doğasına karşı gelemiyor insan ruhu*

*Uçmak istiyor kafesteyken
Ve özlüyor kafesini uçarken ...*

Saçların Yelkenim Olsa

*Saçların yelkenim olsa
Kaçırsa beni buralardan
Gözlerin fenerim olsa
Kurtarsa beni karanlıklardan*

*Tek umudum sensin inan
Akıldan çıkmıyorsun bir an
Umutsuz kaldığım asırlara inat
Seninle yaşanacak çağları bekliyorum, fakat*

*Gecikirsen biraz daha
Bulacağsın karanlıklarda
Tankerlerin batırıldığı sandalımı, heyhat!*

*Saçların yelkenim olsa
Gözlerinse fenerim
Olur yaşamak için sebebim
Bekletme beni, gel artık güzelim ...*

Dört İşlem

*Toplamak idi amacımız
Sevgilerimizi*

*Çıkarmak istedik
Endişelerimizi*

*Çarpmaya çalışırken
Emeklerimizi*

Bölünüverdik ne yazık ki ...

Şimdi

*Dünyayla yarışmalısın sen
Ülkemizdeki akranların olmamalı nihai rakibin
İlerleyebilmemiz için
Sen
Daha büyük düşünmelisin*

*Kağıtöy'de, İstanbul'da, Türkiye'de en iyi değil
Asya'da, Kuzey Yarımküre'de, dünyada en iyi misin?*

*Değilsen
Daha yapacak işin var demektir senin
Hemen başla, bugün, şimdi
Yok kaybedecek hiç vaktin!*

Ceza

*Ben ondan mektup bekliyordum
Sen gelmişsin eve trafik cezası*

*Bir selam, iki güzel laf görmek isterken
Gördüm ödemem gereken miktarı*

*Ne yapayım
O mektuplarının kenarlarına çiçekler çizerdi ya
Benzerlerini çizdim ben de senin kenarlarına*

*Bakıp bakıp ondan gelmişsin gibi
Sevindiriyorum kendimi boş kaldığımda*

*Ödemedim de seni
Yakalanırsam halim fena*

*Ama sana bakıp onu düşünebilmek bil ki
Değer dünyadaki tüm cezalara ...*

Yukarı

*Bir balonda olsam hep yukarı doğru gidebilen
Önce sadece Kadıköy'ü görsem
İşte rıhtım, işte stat deyip sevinsem*

*Sonra sadece İstanbul'u görebilsem
Yarımin bulunduğu ilçeye bir selam göndersem*

*Sonra sadece ülkeyi görebilsem
Karmaşası yerine sadece güzelliği gözüксе o yükseklikten*

*Sonra sadece dünyayı görebilsem
Kıta, okyanus, rüzgâr Everest'te esen*

*Sonra sadece güneş sistemini görebilsem
Gelecekteki evlerimize alıcı gözüyle bakabilsem*

*Sonra sadece galaksimiz, sonra ... derken
Ben hep gitsem, bir daha da geri gelmesem ...*

Nereden

*Telefonum çaldı biraz önce
Açtım bir hevesle
Boya deposunu aradığını söyledi karşıdaki nazikçe
Başladı hemen siparişini de vermeye:
200 litre mavi, kırmızısından da 300 litre
Boya lazımmiş limandaki gemiye
Saliya kadar hem de*

*Durduramadım onu
Öyle güzel anlatıyordu tane tane
Dinledim, dinledim sessizce
Baktım çevreme
Kitaplar vardı bidonlar yerine her yerde
“Tamam” dedim telefonu kapatmadan önce
“Göndeririz, hiç merak etme”*

*Kıyamazdım böyle güzel konuşan birini
Kıyamazdım nazik kelimelerine
Nereden bulunur ki gemi boyası
Saliya kadar teslim etmem lazım gemiye
Mavisi 200, kırmızısı 300 litre?*

Ferrari Nedir Bilmeyen Bilge

*Yapmayı planladıkların çok ama
Yaptıkların azsa
Gençsin
Kıymetini bil bu dönemin*

*Yaptıklarınla planladıklarına
Asla yetişemeyeceğini anladıysan
Yetişkinsin
Kulübe hoş geldin*

*Yaptıklarının yanlış
Planladıklarının daha yanlış olduğunu
Fark ettiğinde
Sen bir bilgesin!*

*Ne olur öğret bize de
Sen bunu nasıl fark ettin?*

3 – 1 = ?

1 + 1 = 2 ise

Neden ikimizin akli birleşince

Olmuyor iki akıl gücünde?

0 + 1 = 1 ise

Neden senin mutluluğunla

Benim mutsuzluğum birleşince

Yetmiyor mutluluk birimize bile?

1 – 1 = 0 ise

Neden benden sen çıkınca geriye kalan

Devam edebiliyor hayatına

Artık hiç gülmese de ...

Umutların Sahibi

*Umuttu sabah akşam yedikleri
Tek göz barakada
Ekmeđ yoktu masada belki
Ama doyarlardı tıka basa umutla*

*Umuttu yaz kıř giydikleri
Kavurucu sıcakta, dondurucu sođukta
Yoktu parlatacak bir potinleri
Ama özgürce koşarlardı rüyalarında*

*Umuttu konuştukları dün, bugün
Artırmışlardı biraz da yarına
Ama birden kızırverdi umutların sahibi
“Yeter, umut bırakın başkalarına da”*

*Kalınca umutsuz bir başlarına
Açlık, sođukluk, suskunluk kapladı barakalarını
Ödünç almak istediler umudu
Komşularında da kalmamıştı ama*

*Bir gün, iki gün, bir hafta
Dayandılar, açlığa, sođukluđa, suskunluđa
Sonra yanına aldı umutların sahibi onları
Hiç umutsuz kalmadılar bir daha ...*

Yalnız Bank

*Bizim bankımızdı o kömür saçlım
Kadıköy'de, tiyatronun hemen önünde
Orada oturduk baharda ve kışta
Güneşle ısındık, ıslandık yağmurla*

*Seyrettik dünyayı oradan hayatım
Acıyı da gördük, sevinci de
Tam karar vermiştik katılmak için aynı gailye
El ele*

*Yalnız bıraktın beni
Bankımızın üzerinde*

*Bilir misin
Başkaları oturuyor şimdi yerimizde
Gözleri bizimkiler gibi masum
Kalpleri güvercinler gibi ürkek*

*Toplamaya çalışıyorlar cesaretlerini
Hissediyorlar hayat acımasız
Merdivenler yüksek*

*Dua ediyorum ayrılmasın elleri diye
Kader versin onlara
Bizden esirgediğini*

*Bensiz gidişini hatırlıyorum sonra
Geçen şubatta
Arkandan bakan gözlerimi
Mavi atkımda hapsederek...*

Onlar İçin

*Gel seninle duralım konuşmadan
Bak konuştuk şimdi hâlimiz duman*

*Bakamıyoruz artık birbirimizin gözlerine
Ki dünyaları bulmuştuk onların derinliklerinde*

*Tutamıyorsun işte elimi, ben de seninkini
Ama o eller yıllarca en büyük hediyemizdi*

*Sevmiyorsun artık kedimi, ben de senin köpeğini
Beraber yaşlanacaklardı onlar hâlbuki*

*Konuşmayalım gel birlikte
Bizim için eğer değilse
Pamuk ile Duman için sabrederim bir süre ...*

Ali ve Evi

Ali Ayşe'yi ilk görüşte sevmiştir
Ayşe de sevilmeyecek gibi değildi:
Dürüst, çalışkan, alımlı bir hanımefendi
"Tamam, buldum onu" demiştir Ali
"Bırakmayayım peşini"

Gel gör ki, fakirdi Ali
"Önce ufak da olsa evimi alayım"
"Sonra ailesinin kapısına dayanayım" dedi

Azimle çalıştı, kazandığını biriktirdi
Ama elindeki bir artarken on arttı evlerin ederi
Daha çok çalışayım dedi
Uyku yüzü görmedi
Elindeki iki artarken ev fiyatları yirmi artıverdi

Böyle böyle yıllar geçti
Bakıtı olmuyor "Şehir merkezi olmayıversin" dedi
Uzaklara yöneldi
"Otobüsle gideriz işe, ne var ki"

Bir on yıl daha geçti
Uzaklar merkez oluverdi

*Her ay artsa da Ali'nin biriktirdiđi
Bir trl ufacık bir eve yetmedi
Saçları beyazladı Ali'nin ama
Bu şiir yazıldıđında
Hâlâ biriktirmektedir ...*

Uykulu Kedi

*Bir kedi gördüm duvarın üstünde
Güneşin altında bir güzel gerindi önce
Sonra uyuklamaya başladı
Güneşin sıcaklığı kemiklerine işleyince*

*Sinek vızıltısı, karga gıkılaması
Önceleri rahatsız ettiyse de
Daldı derin bir uykuya
Birkaç dakika içinde*

*Uyudu da uyudu güneşte
Az ötesinde
Banktaki işsiz bir adamın kendisini izlediğinden
Haber yoktu belki de*

*Uyanır gibi oldu
Münasebetsiz bir korna sebebiyle
Uyanmadı ama, kafasını çevirdi diğer yana
Devam etti tatlı uykusuna*

*İşi vardı: fare yakalar, ağaca çıkardı
Uykusu da vardı
Gündüz, gece, her istediğinde
Rahat rahat uykuya dalardı*

*Kıskandım bir anda kediyi
Yoktu bende ikisi de
Bari uykuya dalayım dedim
Bankın üzerinde*

*Tahta sertti, uyumak zordu
Eklenince bir de az ötedeki çöpün kokusu
Ceketimi yastık yaptım başımın altına
Zorladım kendimi, uyu, uyu dedim, durma*

*Tam uykuya dalarken deyiverdim:
Hayat ne güzel kediyeye
Ben de bir kedi olsam
Kurtulurdum sorunlarımdan be*

*Ne kadar uyumuşum güneşin altında
Bilmiyorum o bankta
Ama gözlerimi açtığımda
Değişik geldi tüm gördüklerim bana*

*Güneştedir herhâlde dedim
Peş önemsemedim
Fakat gözüm takıldı ellerime
Amanın, o da ne?*

*Sarman bir kedinin patilerini
Görüverdim yerlerinde
Şöyle bir gerindim
Hah, kıyruğum var bir de*

*Artık ben sapsarı bir kediyim
İşim de var, yerinde keyfim
Arada bir görüyorum sizleri
İşsiz, uykusuz, sinirli*

*Siz de yatırerin bir bankın üzerine
Hava güneşli olsun
Bir de kedi uyuyan
Duvarın üzerinde*

*Siz de benim dilediğimi dileyin
Hiç merak etmeyin
Fare yakalamayı, ağaca çıkmayı
Öğretirim ben size de!*

Maltepe

*Benim babam
Sigara ve çaresizlik k okardı
Bir cebinde Maltepe, bir cebinde borçları
Bize yine de umut aşıladı*

*O umutla yaşadık her g un
Hissettirmedi bize daralan emberi
Yaş 14 olup hissettiğimizde ise
Babamız iin artık vakit kalmamıştı*

*Benim babam
Hi rahatlık k okmadı
En rahat olduėunda bile
Yani pazar sabahları
Elinde ay, aklında sorunları vardı*

*Benim babam
Benim d r st babamdı
Bir baba ne kadar ok sevilirse
O kadar ok sevdiė onu
Sonra bir daha, bir daha sevdiė
Kavruk parmaklarını*

*O parmaklarla okşadı saçımızı
O parmaklarla verdi harçlığımızı
O parmaklar değmedi hakkı olmayana
Ve o parmaklar aldı canını*

*Değmezdi baba
Değmezdi asla
İstersen ağırlığınca sorunun olsun
Alsaydım sigaranın kokusunu sabah kahvaltısında*

*O, benim babamdı
Beni ben yapan
İşte o adamdı ...*

Tek Kişilik Salon

*Zincirlerimi kendim takmışım ben
Prangalarımı kendim bağlamışım*

*Atların gözlüğünü ben çalmışım
Kulaklarımı kendim kapatmışım*

*Kalbimi ben dağlamışım ey can
Ruhumu kendim yakmışım*

*Şikâyetçi, şüpheli, savcı, hâkim
Hepsi, ama hepsi benim*

*Ne sonuç çıkar bu duruşmadan
Hiç bilememekteyim ...*

Bir Adım Daha

*Yürüyorsun hâlâ tek başına
Yollarda, ovalarda, dağlarda*

*Farketmiyor mevsim yaz mı, kış mı
Yalnızlığını katık ediyorsun lokmana*

*Gösteriyor yönünü
Gündüz göçmen kuşların çığlığı
Gece de yıldızların titrek ışığı*

*Görmeden bir sıcak yürek
Geçiyor yılların tek tek*

*Soruyorsun sonunda yürütene
“Bu yolculuk ne zaman bitecek?”*

*Duyulmuyor bir cevap
Sanki her yer duvar, her ses ürkek*

*Devam ediyorsun yürümeye
Merak ettiğinden değil ileridekini
Hatırlamak için çok geç olduğundan geridekini*

*Sen yürüdükçe uzuyor sanki yol
“Nasıl olur?” diyorsun kendine
“Dünya yuvarlak değil miydi?”*

*Yürüyorsun hâlâ tek başına
Aynı yolu milyarlarla paylaştığını bilmeyerek...*